

**POTTENKADE**

het **VYGEBLAD**

maandblad van **apollo**

**APRIL 1981**

**A** **POLLO**

VOOR  
HOMOFIELE  
JONGEREN

# voorwoord

Hier dan eindelijk weer een Vijgeblad, nog een wat koude start (zelfs het foutloos typen gaat mij nog niet zo goed af). Voorlopig is deze uitgave tot stand gekomen met medewerking van Ellen, Els, Rosa, Machiel en Peter. Als iedereen zich aan zijn afspraken houdt zal de redactie weldra stukken (let op de beeldspraak) groter zijn.

Er gaat trouwens ook het gerucht dat het trefcentrum 4 september open gaat. Ik moet dat nog maar zien. De foto's die je hier en daar aantreft zijn gemaakt door Fred.

Om het volgende Vijgeblad goed te vullen worden jullie verzocht kopy te leveren.  
adres: Apollo postbus 1490, 3000 BL Rotterdam,  
of in de ideeënbus deponeren.



# INHOUD

- pg.2: Voorwoord
- pg.3: Inhoudsopgave
- pg.4: LHJO en Huishoudelijk reglement
- pg.5: Vrouwenfilm
- pg.6: Vormingweekend
- pg.12: Ook zo?!
- pg.14: SSR-feest
- pg.17: Pin-up
- pg.18: Notulen maandvergadering
- pg.20: Puzzel
- pg.21: fotowedstrijd
- pg.22: Lieve Vrouwen
- pg.23: Brief aan mijn vader
- pg.26: Bestuursmededeling
- pg.27: SM
- pg.29: adressenlijst
- pg.30: Roze Front
- pg.31: agenda

Landelijke homo jongeren overleg

21 Maart was de tweede landelijke jongerendag in Deventer

Daar is gesproken over activiteiten en publiciteit. Waarschijnlijk 16 of 23 Mei zal in Rotterdam gesproken worden over de opvang van homo jongeren.

7 Juni

Homo jongeren feestdag in Amsterdam

Verdere informatie:

Kees Waaldijk

Tel: 33 26 84

**Huishoudelijk Reglement:**

precieze formulering van de op de ALV van 16-1-81 gewijzigde artikelen van het huishoudelijk reglement:

Artikel 1.

De leden van het bestuur worden gekozen op de algemene ledenvergadering en treden direct na hun verkiezing in functie.

artikel 6.

Er is een verplichte minimum - kontributie, vast te stellen door de ALV. De ALV adviseert een hiervan afwijkende (hogere) kontributie voor door de ALV te bepalen inkomensgroepen.

Hoe hoger de inkomensgroep, hoe meer de leden geacht worden te kontribueren.

Nieuwe leden zijn een kontributiebedrag verschuldigd, evenredig aan het gedeelte van het jaar dat zij als lid staan ingeschreven.

Artikel 16

De sociëteitsruimte is tenminste een avond per week geopend voor de in art. 4 van de statuten genoemde leden.



JULIA

10-04-81

vrouwen-film

Terwijl Robert Long "Homo sapiens" zingt, gaan mijn gedachten terug naar het fantastiese weekend. Toen ik vrijdagavond richting Coolsestraat liep, vond ik het best spannend. Ik was nieuwgierig naar de dingen die gingen komen. Ik had totaal geen verwachtingen, omdat ik niet wist wat ik verwachten kon. Het enige wat ik wist was, dat er zeer weinig vrouwen mee zouden gaan en dat ik vrijwel niemand zou kennen.

Nadat we ons verzameld hadden, vertrokken we met vijf auto's naar "Ons Buitenhuis" in Gostvoorne. Veilig door de dichte mist aangekomen werden we daar verwelkomd door het ontvangstcomité en voorbereiding sgroep: Aad, Jan-Pieter, Eric en Eric. Na de koffie deden we enkele kennismakingsspelletjes, zodat we in ieder geval elkaars naam wisten. Het viel niet mee binnen korte tijd 25 namen te moeten kennen

Hierna kregen een aantal mensen een envelop met 40 vragen. De bedoeling was dat ze een gesprekspartner zochten. De vraag moest eerst door de vragensteller/stelster in zich/haarzelf gelezen worden. Pas als hij/zij bereid was deze vraag ook zelf te beantwoorden, mocht hij aan de ander gesteld worden. De ander had de vrijheid om geen antwoord te geven, dan hoefde de vragensteller/stelster ook de vraag niet te beantwoorden. Werd de vraag wel beantwoord, dan door beide partijen. Ik vond het een hele leuke, maar ook zeer indringende manier van mensen benaderen. Een vraag naar je leeftijd, hobbies, politieke voorkeur kost geen moeite (neem ik aan) De vraag of ze op het werk of op school weten dat je flikker of pot bent, gaat al iets verder, maar vragen als "Waar fantaseer je vaak over?" of "Waar geneer je je voor?" kunnen best een drempel betekenen. De eerlijke en open benaderingswijze was dan ook erg prettig. Na dit een aantal malen herhaald te hebben met verschillende mensen dronken we wat en gingen de dansvloer op tot in de kleine uurtjes.

Rosa en ik waren uitgelaten. Nadat we ons in onze nachtjaponnen gehuld hadden, kregen we een dwaas idee. We charterden Oscar, deelden hem de rol van ridder toe en schreden met ons drieën de zaal binnen. Nooit zal ik de blikken van de aanwezige heren vergeten. Was het geen machtig gevoel, Oscar,

aan iedere arm een vrouw, bovendien de enige vrouwen die op het weekend waren?!

Zaterdagochtend werden we in verschillende themagroepen ingedeeld, te weten:

- hoe ga je op het werk of op school om met je homofilie?
- kun je als flikker/pot nog geloven?
- moet je als flikker/pot actief zijn?
- homo-zijn is moeilijk
- homo-zijn en relaties

Zelf zat ik in de eerste groep met Eric, Egmond, Evert-Jan Herk en Jan. Het was een intensief en emotioneel gesprek. Er bleken twee partijen te zijn. De ene helft koos duidelijk voor confrontatie- en provocatiemethoden, wel- patroon doorbrekende acties om naar buiten te treden. Het hing nauw samen met hun visie op de maatschappij. De andere helft koos voor een rustigere manier van omgaan met hun homo-zijn ten opzichte van collega's, hetgeen samenhangt met de situatie waarin iemand zich bevond. Het voordeel van de revolutie t.o.v. de evolutie is, dat de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht komen. We hebben niet het geduld om dertig jaar, honderd jaar of eeuwen te wachten op acceptatie. Bovendien wordt het voor latente homofielen makkelijker om voor hun homofilie uit te komen door de acties. Ze weten dat ze niet alleen staan.

's Middags werd hetgeen die ochtend besproken was in de diverse groepen aan de anderen doorgegeven d.m.v. toneel, zang en teksten op papier. Met name het spel door de groep rondom het thema relaties, wat overduidelijk was zonder dat er één woord vuil gemaakt werd, maakte een enorme indruk op mij.

Na het voortreffelijke eten speelden we een groot simulatiespel. In het spel werd een probleem door diverse partijen belicht. Het was de bedoeling dat we ons inleefden in de partij, die we voorstelden. Overleg tussen de partijen gebeurde d.m.v. afgevaardigden in een bepaald tijdsbestek. Dit overleg moest bij de spelleiding, bestaande uit Jan-Pieter en Aad worden aangevraagd. Zij zouden als toeschouwer bij het gesprek aanwezig zijn. Eén van hen ging na de aanvraag naar de gesprekspartner, die het gesprek kon toestaan of weigeren. Het probleem was het

om ging, was dat homofiele jongeren uit Assen, de Roz' Assen genoemd, een ruimte zochten voor hun activiteiten. De betrokken partijen waren:

- de kerkeraad van streng gereformeerden
- de beheerderskommissie van de eventueel toe te wijzen ruimte.
- de ouders
- de Roz' Assen
- de pers

De pers had als enige de vrijheid overal rond te snuffelen (persvrijheid!) D.m.v. de berichten in de Asser Courant werden de diverse partijen op de hoogte gehouden van de stand van zaken, de aangevraagde, toegestane en geweigerde gesprekken. De Courant vertoonde opmerkelijk veel overeenkomsten met één van de grootste Nederlandse boulevardbladen. Buiten het feit dat de objectiviteit soms ver te zoeken was, was ook de kwaliteit van de druk niet zo best, maar dat drukte de pret niet. Ik heb genoten van het spel. De Roz' Assen moesten vechten voor hun ruimte, de kerkeraad haalde dit vooroordeel omtrent homofilie weer tevoorschijn. Het was een ernstige ziekte., die genezen moest worden, Sodom en Gomorra e.d., maar uit christelijke overtuiging en humanitaire overwegingen was men bereid de jongeren een gespreksavond onder hun begeleiding toe te staan. De verontruste ouders zagen hun kinderen al verleid. De Roz' Assen werden nog even gedwarsboomd door pogingen te n bijbelgroep en een vrouwengroep op dezelfde avond te plannen. De beheerderskommissie boden de homofiele jongeren een kans. Ze wilden de beschikbare ruimte verhuren omwille van het geld. Verder huldigden ze het standpunt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Enfin, de jongeren kregen hun ruimte onder de voorwaarden doorde kerk genoemd met een COC-subsidie. Tenslotte was dit beter dan niets. Een afvaardiging van alle groepen voerde dit eindgesprek, waarbij de andere medespelers//speelsters heb publiek vormden.

Na al dit harde werken wilden een aantal mensen een strandwandeling maken. Het was heerlijk in de stilte van de nacht op een strand verlicht door de maan en de sterren te lopen. Toen we ons verzamelden bij de auto's om terug te gaan naar "Ons Buitenhuis" misten we iemand. Een aantal mensen ging zoeken, de anderen bleven wachten. Na verloop van tijd spraken we af, dat de



mensen die terug wilden om te slapen terug zouden gaan. Je rest zou blijven zoeken tot het verloren schaap weer bij de familie was. Het was inmiddels al drie uur in de ochtend. In het buitenhuis waren gelukkig nog een paar mensen wakker. Omdat ik pijn in mijn buik had van de zenuwen en dus niet slapen kon, besloot ik wakker te blijven tot we compleet waren. Desondanks was het goed rusten. De politie werd gealarmeerd. De inwendige mens werd intussen prima verzorgd door Eric. Warme melk, chocblade-melk, macaroni, koffie: we kwamen niets te kort. Om kwart over vijf ging er gejuich op: gevonden. Doodmoe viel ik als een blok in slaap.

Zondagmiddag rond een uur of twaalf waren we weer paraat. Doordat het uitgelopen was door de onvoorziene gebeurtenis moest het programma enigszins gewijzigd worden. Na de maaltijd werden we in groepen verdeeld. De meesten zouden zich bezighouden met vragen rondom Apollo. De vragen luidden:

- Wat betekent Apollo voor je?
  - Wat vind je de belangrijkste activiteit(en)?
  - Mis je er iets?
  - Wat zou Apollo nog meer moeten doen?
  - Heeft Apollo het je gemakkelijker gemaakt om voor je flikker/pot zijn uit te komen?
  - Heb je weleens contact gehad met hulpverleners i.v.m. je homofilie, al dan niet vrijwillig?
- Hoe was de reactie?

Een aantal overeenkomsten tussen de groepen waren, dat de soos belangrijk gevonden werd vanwege de contactmogelijkheden. Verder wist je door Apollo, dat je niet alleen stond. De vragen waren opgesteld als voorbereiding voor 24 februari, een voorlichtingsavond voor maatschappijleraren/leraressen, dekanen en hulpverleners.

Zelf zat ik met Rosa, Harry, Henk en Jeroen in de groep, die zich bezighield met de vraag: "Ik kom als vrouw op Apollo en er zijn zo weinig vrouwen. Wat doe ik daar dan?" Eerst bespraken we waarom Rosa en ik wél op Apollo komen. We voelen ons er veilig. Er is geen cultuurbevestigende druk/bedreiging. Ik bedoel er mee te zeggen, dat ik als lesbienne en Rosa als biseksuele vrouw niet bang hoeft te zijn om een homofiele

man aan te faken. Een aanraking wordt hier niet gezien als uitnodiging voor het bed, (Hoe het tussen de mannen onderling ligt, weet ik nog niet. Daarvoor kom ik nog tekort op Apollo) Ik kan mezelf zijn, wordt er geakspteerd zoals ik ben. Ik voel me er erg prettig. T.o.v. de vrouwen geldt, dat ik ze aan kan raken zonder meteen voor een eng wijf uitgescholden te worden. Uit dit alles volgt, dat ik er een heleboel tederheid kwijt kan, bevestigd wordt, gemotiveerd blijf.

De tweede reden dat ik op Apollo kom, is de onderschrijving van de doelstelling. De bewustwording, vorming en actie vind ik erg belangrijk.

Hierna bespreken we de mogelijke redenen, dat er zo weinig vrouwen komen. We kwamen tot de volgende conclusies:

-De naam Apollo kan een drempel zijn. Tenslotte, wat moet ik als vrouw met een mannengod? De naam Venus spreekt mij meer aan.

-Hoewel het een vrij elitaire groep is, mag de rol van de radikale feministen niet onderschat worden. Zij willen in principe niets met mannen te maken hebben, dus ook niet met homofiele mannen. De kreet "keiharde, doorgewinterde potten" is gevallen, vanwege hun manier van opstellen t.o.v. mannen, hun manier van kleden, haardracht etc. Bij hun opstelling t.o.v. mannen maken ze geen onderscheid tussen hetero's, homo's en biseksuele mannen. Mij spreekt de theorie van de radikaalfeministen wel aan. Hetgeen ik ze echter kwalijk neem is, dat ze vrouwen die niet precies zo handelen als zij veroordelen. Ze laten deze vrouwen niet genoeg ruimte om in vrijheid hun keuze te bepalen. Ik weet dat mannen gauw geneigd zijn om te overheersen. Het wordt ze met de paplepel ingegoten. Ik vind echter, dat als je als vrouw zijnde dit afkeurt, niet dezelfde slechte eigenschap mag gebruiken om je zusters, medevrouwen, medemensen te onderdrukken. Of je door de hond of door de kat gebeten wordt, het resultaat is hetzelfde.

-De laatste reden is de vicieuze cirkel. Er komen weinig vrouwen op Apollo, hierdoor komen er weinig vrouwen, waardoor er weinig vrouwen komen. enz. Andere ontmoetingsplaatsen voor vrouwen zijn het Vrouwenhuis, vrouwenkafé of het COC. Misschien is de term "homofiel" m.b.t. vrouwen onbekend. Vaak genoeg heb ik gehoord, dat men dacht dat deze benaming alleen voor

mannen, gold, terwijl de woorden "lesbiennes" e "potten" voor sommige vrouwen scheldnamen zijn, bedacht door de mannen. Verder denk ik zelf, dat het Ik-tijdperk mede schuldig is aan de geringe hoeveelheid vrouwen binnen Apollo. Het is niet alleen hier merkbaar, maar ook in het Vrouwenhuis, vrouwengroepen van politieke partijen en vakbonden e.d., al speelt bij de laatsten ook de overheersing door de mannen een belangrijke rol. Veel vrouwen zijn met hun eigen ontwikkeling bezig d.m.v. studies, opleidingen. Daarbij kost de emotionele zorg bij relatieproblemen teveel energie om ook nog eens gezamenlijke activiteiten te kunnen ontwikkelen.

Hierna hielden we ons gezamenlijk bezig met de vraag hoe we het besprokene vorm konden geven met het oog op 24 februari. Twee groepen maakten twee prachtige collages, een andere had ideetjes voor een toneelstukje, een groep stelde voor de maatschappelijk werkers e.d. op die avond zeer persoonlijk te benaderen, op dezelfde wijze als de kennismaking op de eerste avond m.b.v. de enveloppen met vragen. Hierdoor zouden ze gedwongen worden hun eigen ideeën en vooroordelen t.a.v. homofilie onder deloep te nemen. De voorbereidingsgroep had een schitterend lied gemaakt. Het refrein zat dagen later nog in mijn hoofd.

Na dat alles besloten we met een maaltijd. De boel werd schoongemaakt, opgeruimd, de financiën geregeld waarna helaas veel te vroeg afscheid genomen moest worden. Een ieder ging weer zijn/haar eigen weg, over tot de orde van de dag.

Het weekend was omgevlogen. Het was fantasties geweest. De organisatie was goed, de maaltijden prima verzorgd en zeer smakelijk. Nog een driewerf hoera voor de keukenprinsen. Hoera! Hoera! Hoera!  
Lieve Rosa, Eric, Paul, Evert-Jan, Dirk, Jan-Pieter, Eric, Aad, Egmond, Kees, Jan, Gerrit, Leon, Kees, Henk, Cor, Oscar, Jeroen, Harry, John, Frans, Gideon, Bram en Henk: bedankt voor jullie wanate, letterlijk en figuurlijk, bedankt voor de liefde die jullie uitstraalden, bedankt voor de inzet en het enthousiasme waarmee jullie aan het werk gingen. Dankzij jullie allen werd het een sukses. Bedankt voor de onvergetelijke uren!

**wijk adres**

P.S. dit verslag is geschreven zonder dat ik notities gemaakt had. zodoende kunnen er fouten of onvolledigheden in voorkomen. Dan graag reacties! Verder is het allesbehalve objektief. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij mij.

\* \* \*

**OOK ZO?!**

OOK ZO?!

is een modern voorlichtings boek over homosexualiteit, bestemd voor jongeren tot ongeveer 18 jaar.

De titel OOK ZO?! duidt een alternatief aan: een alternatief dat lange tijd werd ontkend of door vooroordelen tot iets abnormaals of iets tweederangs gemaakt. OOK ZO?! wil laten zien dat homosexualiteit even leuk kan zijn als heterosexualiteit.

Voor wie is OOK ZO?! bestemd?

Allereerst voor jonge homoseksuele mensen. Voor hen is er tot op heden geen goed voorlichtingsmateriaal beschikbaar. In OOK ZO?! kunnen zij van alles lezen over relaties, sexualiteit of diskriminatie. Zij kunnen er ook allerlei adressen in vinden.

OOK ZO?I is eveneens goed bruikbaar voor allen die met jongeren te maken hebben: leerkrachten, schooldekanen, voorlicht(st)ers, welzijnwerk(st)ers, ouders enz. tenslotte: voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het verschijnsel homosexualiteit is OOK ZO?I een praktische informatiebron.

OOK ZO?I is niet geschreven vanuit een theoretische benadering. OOK ZO?I neemt als uitgangspunt de concrete situatie van homoseksuele jongeren. Daartoe is de redactie met opzet samengesteld uit leerkrachten en leerlingen die zelf homoseksueel zijn.

De inhoud

Het boek heeft vijf hoofdstukken. Hoofdstuk een gaat over hoe je ontdekt dat je homoseksueel bent, over opvoeding en school, hoe je het aan een ander kunt vertellen, over relaties.

---

Hoofdstuk twee handelt over diskriminatie en vooroordelen. Hoofdstuk drie is speciaal voor jongens. Hoofdstuk vier speciaal voor meisjes. Hoofdstuk vijf is de wegwijzer: praktische informatie over literatuur en adressen.

Hoe en waar te bestellen?

OOK ZO?I is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse vereniging tot integratie van homosexualiteit COC en van de Jhr. J.A. Schorerstichting, consultatiebureau voor homosexualiteit.

OOK ZO?I kost in de boekhandel 5,95. Toegestuurd kost het boek 7,95, incl. porto, te storten op postgiro 1522874 t.n.v. Schorerstichting Amsterdam of postgiro 570348 t.n.v. COC/Amsterdam, in beide gevallen o.v.v. OOK ZO?I

infotel:020- 246318 / 234596 / 901308.

## flikkers en potten op ssr

Omstreeks negen uur zou het programma beginnen. Nu weet ik wel dat het daar nooit van komt, zeker niet op een studentenvereniging als ssr toch ben ik omstreeks half negen in mijn auto gestapt richting ssr.

Daar trof ik wat leden van ssr-leiden die zouden vertellen hoe een speciale groep flikkers, potten en belangstellenden daar functioneert.

Tegen negenen kwam Hiale Steenman, studenten-pastoor, binnen.

Voordat we moesten beginnen was er gelukkig nog voldoende tijd om het een en door te spreken om te voorkomen dat we alle drie (vier) het zelfde zouden zeggen. Ook die avond was het weer duidelijk dat op ssr de klok permanent een half uur achter loopt want we konden pas om half tien beginnen i.v.m. enige technische moeilijkheden. Het was tegen die tijd al lekker druk. Natuurlijk, het merendeel was pot of poot en geen lid van ssr. Toch heb ik de indruk dat er in de loop van de avond ook aardig wat ssr-leden onder het publiek waren, naar ik hoop allemaal latente flikkers en potten maar dat zal wel niet zo zijn.

Mijn speech heb ik voornamelijk afgestemd op die latente potten en flikkers, hoewel ik moet toegeven dat de vrouwen veel te weinig aandacht van mij hebben gekregen.



directe reacties naar aanleiding van de diverse speeches zijn -naar mijn weten- uitgebleven.

Toch mag daaruit niet afgeleid worde dat de avond niet het gewenste resultaat heeft gehad .

Het feest kan een prima steun zijn geweest voor twijfelaars. Ik hoop dat ze binnenkort de stap naar Apollo durven te wagen, zodat we ze daar nog beter van de homo-scene op de hoogte kunnen brengen.

Omstreeks half elf, dus ook een half uur later dan gepland, begon cabaret spitsroede. Zelden heb ik een cabaret meegemaakt dat mij zo aansprak als dit.

Aan het daverend applaus te horen was ik daarin niet de enige. Mykonos, Mooie Kleertjes, COC Utrecht Flikker- Prins en nog vele anderen , uitstekende gebrachte liedjes. Wel kan ik mij voorstellen dat potten het wat minder interresant hebben gevonden omdat het puur flikker georie nteerd was. Ook zullen echte nichten zich wat te koret gedaan voelen, maar later in de avond konden zij hun lol op met Zwarte Lola en Nina Bobo, twee travestieten die diverse liedjes op een komiche (nou ja....) wijze imiteerden.

Al met al een grandioze avond, prima reclame voor Apollo, een gezellig feest voor homo's en hetero's en wellicht een eerste stap in de goede richting voor twijfelaars. Het lijkt mij een goede traditie elk jaar een flikkerfeest te organiseren in de diesweek. Het lijkt mij echter noodzakelijk dat er dan volgend jaar weer een flikker in de diescommissie zit of, nog beter, een pot ter afwisseling. Anders zou

deze traditie wel eens voor alle andere tradities  
overboord gegooid kunnen worden.

Jan Heerema.





**PIN-UP VAN AGT**

**VERSTEK '81**



MICHEL '81

Notulen maandvergadering vrijdag 13 maart 1981

Aanwezig: Andries, Anjo, Ellen, Fedia, Frans, Hans, hond, Jan, Jan, Jerry, Cees, Marina, Peter, Peter.

1 Opening door Peter die dit keer voorzitter mag zijn.

2 Mededelingen:

--Cees deelt het volgende mede:

- A Op 24 maart verschijnt er bij het NRC een onderwijsbijlage voor schoolverlaters, vnl. VWO en HBO. Apollo adverteert hierin samen met het HIG
- B De stichting Muische vorming Rotterdam organiseert in het najaar een cursus publiciteit voor mensen in het onderwijs, maatschappelijk werk e.d. kosten zijn f65 of f110 . Er zijn 2x, 6 bijeenkomsten. Cees doet er aan mee en wie daar ook zin in heeft moet niet al te lang wachten met intekenen.
- C Op vrijdag 27 maart is er weer een nieuwe ledenavond, deze keer bij Cees
- D Het landelijk Homo jongeren overleg laat weten dat ze op zaterdag 21 maart hun eerste echte vergadering houden, doelgroep is jongeren tot ca. 21 jaar
- E Datzelfde LHJO wil in het najaar een ludieke en culturele manifestatie organiseren. Cees is hun Contactmens, dus wie ideeën heeft en/of mee wil helpen met organiseren kan bij hem terecht.

Fedia merkt op dat het begrip "jongeren" onduidelijk is.

--Peter zal het adres op de "Jan Willem" poster van Apollo proberen te wijzigen, zodat ze weer gebruikt kunnen worden.

--Anjo vertelt over de op zondag 15 maart te houden meidendag.

3 HET ROZE FRONT

Jerry vertelt het een en ander over het programma

--Anjo:komen er ook vrouwenfilms ?

--Peter: Weet ik niet ,maar ik zal het de volgende vergadering vragen.

Wie zin heeft om mee te doen met de organisatie kan zich opgeven bij Peter of Jerry.

#### 4 Rondvraag

-- Marina: Waar is de toneelgroep ?

-- Cees: Voorstel uitbreiding fotowedstrijd. (zie elders in dit (Vijge)-blad.

-- Frans beklagt zich dat hij maar één exemplaar van het Vijgeblad krijgt toegestuurd voor hem en zijn ook kontributiebetalende vriendje samen. Hij wil graag voor ieder één.

--Anjo: Dat komt in de bus ! Nee niet in de ideeënbus want die moet ik nog in mekaar timmeren.

--Cees: Op 25 april is er een ouderdag op Apollo. Nadere aankondiging volgt. Informatie bij Eric le Coultre.

-- Frans vraagt of er stickers kunnen komen om je identiteit overal op te plakken.

& Sluiting.



**WOEF!**

# PUZZLE

D A T O M D E R T H C I N E E E E N  
A P O S A U K J I K E R A L K M D E  
T S P T Q A R P O L I M O L I S T A  
S E P R Z H O M O S E X U E E L L E  
O R R O A T N A O W D H T M U N T J  
L T W N E T R T J V R J I E I S L S  
F R O T A P N U X P E A D P E T E M  
K O O S L A S N N A D W T O J F I A  
A S E T R A P T T I B E S O K R F A  
K M U E D N A S A E E F S T A U O R  
S R P N E N B P I M L T I E W T M V  
E S T G M P A R E I P M S T K D O I  
E S I E E P U L K I A E N S I E H N  
R L A L N D B K I J H V R A N D E R  
A B P R A H E A M D I E E E N A F L  
I K E K E R L I N A J T R E V E R I  
S Z U S J E E V W N F E I L I S O F

---

Het is de bedoeling om de puzzle zoveel mogelijk woorden te vinden (zie voorbeeld) m.b.t. homosexualiteit. Dat mag horizontaal, vertikaal en diagonaal en van achter naar voor en van voor naar achter. Letters mogen vaker gebruikt worden. Als je er genoeg gevonden hebt (minstens 15) mag je jezelf op een drankje trakteren.

Frans Stein.

# WEDSTRIJD

Verzamelwedstrijd Apollo:

Op de vergadering van 13 maart werd voorgesteld de geplande fotowedstrijd uit te breiden tot een alles wedstrijd. Laat ik wat duidelijker zijn. Het ligt dus in de bedoeling alles wat los of vast zit en de naam Apollo draagt, los te schroeven, mee te nemen of te fotograferen.

Bijvoorbeeld: uithangborden, straatbordjes, ijsjes (goed koel bewaren!) etiketten e.d. Al dit schoons bij elkaar wordt dan tentoongesteld bij de opening van Apollo in het trefcentrum (als dit keer een aardbeving het gebouw niet met de grond gelijk maakt)

Dus, verzamelen, fotograferen en deponeren in de ideeënbus. Hopelijk staat die er als dit blad uitkomt. Voor de registratie is het wél makkelijk als je er je naam even opzet en eventueel het negatief van betreffende foto bewaart.

groetjes en verzamel ze!





Lieve vrouwen  
\*\*\*\*\*



Zij is een vrouw en zij is een vrouw. Waarom zie ik dan zo weinig vrouwen op Apollo? Waarom zegt bijna iedere vrouw die ik tegen kom, "Er komen zo weinig vrouwen op Apollo!" en blijft vervolgens zelf weg? Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden.

Dat er zo weinig vrouwen komen, dat er zo weinig vrouwgerichte activiteiten zijn, ligt ook aan ons zelf.

Tenslotte heeft geen enkele vrouw zin om thema-avonden films, cabaret, of dansavonden te organiseren, als er geen respons op komt.

Ik ben bereid tijd en energie in vrouwenactiviteiten te steken. Er is voor mij een voorwaarde waaraan voldaan moet worden: er moeten minstens tien vrouwen zijn die er ook interesse in hebben.

Dus, lieve vrouwen, kom op met jullie ideeën, opmerkingen en kritiek. Als we alleen maar afwachten gebeurt er nooit iets en blijven de mannen overheersen.

Laat jullie gedachten er over gaan en laat van jullie horen. Reacties tot 1 mei naar:

Els Visser

p/a Noordwellestr 26

3086 hr Rotterdam

Tel: werk: 010 - 391922  
afdeling radiotherapie.



Beste E.,

Met aandacht je verhandeling over je h.s. gelezen. je moeder zwijgt over dit onderwerp dus wat volgt is de mening van mij. Ik ben het totaal oneens met je ideeën over over h.s. Iedere jongen of meisje dat opgroeit heeft problemen met het vinden van een identiteit op sexueel gebied. Uiteindelijk vind iedereen die wel, de een wat later dan de ander. Wat de bottom line is in het leven, is dat de man geschapen is voor de vrouw, en omgekeerd. Als je dit kan meemaken is dat het mooiste wat het leven je kan geven. Dit hoeft niets te maken met de zgn moderne normen en vrijheden van deze tijd.

Het is een basis gegeven waarop de wereld al voor miljoenen jaren draait. En het is ook van de laatste tijd dat we nu beter dan ooit begrijpen waarom het zo is.

Naar mijn mening moet dan ook iedereen streven naar een zo zuiver mogelijke verhouding man/vrouw. Als je daar niet aan kunt voldoen moet je beter je best hiervoor doen als je zelf niet in staat bent dit te doen moet je professionele hulp zoeken. Voor sommige mensen is de omgang met anderen makkelijker als het hun eigen sex betreft. Ik zie dat als een soort verlegenheid waar je overheen moet komen.

Een ander punt is dat je als je in bepaalde kringen gaat bewegen die afwijken van het algemeen geldend patroon je een stempel opgedrukt krijgt die alleen maar in je nadeel werkt. Het blijkt elke keer weer dat h.s. figuren niet of slecht worden geduld in de gemeenschap.

Iemand zoals jij met een goed stel hersen, met een gezonde intellectuele instelling, met een briljante carrière voor je moet al het mogelijke doen om van die tijdelijke afwijking af te komen.

a) probeer meer in contact te komen met meisjes vooral in je studie, je zult zien dat dit op een gegeven moment erg verfrissend kan werken.

b) probeer buiten je studie in groepsverband in contact te komen met meisjes juist vanwege de andere kijk die een heleboel meiden hebben op de alledaagse dingen.

c) probeer medische of psychiatrische hulp te krijgen.

Er moet wel een soort kliniek of een discussie groep zijn om je te helpen andere ideeën te krijgen.

Alle advies die ik hier steeds lees over dit soort zaken ook al betreft het gebouwe mannen of vrouwen, komen er steeds weer op neer dat het een geestelijke afwijking is die net als elk

andere ziekte of afwijking behandeld kan worden.  
In je eigen belang of in die van de gemeenschap  
zou ik er op aan willen dringen alle mogelijke stappen te  
ondernemen om genezing te zoeken.  
Zoals je ziet heb ik alleen maar de mening dat het te ge-  
nezen valt omdat er vooral voor de toekomst te veel op  
het spel staat.  
Als ik meer van gedachten kan wisselen en misschien van  
hulp kan zijn laat dit weten.

Lieve, Lieve vader,

IK heb je nooit eerder lief genoemd. Ik heb nog nooit zo  
goed je gedachten over een gevoelskwestie gehoord of  
gelezen, gedachten die bedreigend voor mij lijken maar  
dat niet zijn. Je geeft je in deze brief bloot en dat  
heb je tegenover mij nog nooit gedaan. Ik ben blij dat  
het nu na al die jaren wel is gebeurd, al zit je nu heel  
ver weg van me en verneem ik je gedachten via getypte  
letters op een stukje papier.

Ik ga niet in discussie met je, daar hebben we allebei  
geen behoefte aan. Ik begrijp je gevoelens en je redentie  
maar ik kan over mijn homosexualiteit niet denken zoals jij.  
Toch geen onbegrip, al ben je een beetje ongerust merk ik.  
Homosexualiteit is.

Het is niet iets dat door opvattingen kan worden weggenomen.  
Het is een seksuele identiteit. De man en vrouw zijn ge-  
schapen voor de voortplanting en gelukkig misschien voor  
de mensheid kunnen veel mannen zich seksueel met vrouwen  
identificeren.

Maar sexualiteit is niet alleen gemeenschap hebben.  
Voor mij wegen juist al die andere aspecten het zwaarst.  
Lieve pa, ik weet dat je niet echt gelukkig bent geworden  
in je huwelijk. Je trouwde misschien omdat het zo hoorde  
en hebt het beleven van je sexualiteit teveel beperkt  
tot de gemeenschapsdaad. Het is niet waar dat sexualiteit  
alleen maar klaarkomen is. Sexualiteit is jezelf, je  
lichaam, je geest. Je kan er gelukkig mee worden en het is  
niet egocentrisch omdat je er ook een ander (je vrouw,  
je meisje, je vriend) gelukkig mee kan maken.



Dit zou ik een zuivere relatie willen noemen.  
Het is dan ook niet afwijkend als twee mannen elkaar zo kunnen vinden.

Ik merk een zekere bezogdheid bij je op over mijn maatschappelijke positie. De maatschappij deugd niet als ze geen mensen accepteren die eerlijk willen zijn tegenover zichzelf en elkaar. Ik heb niet voor zo'n maatschappij of voor mensen die zo handelen te buigen, daartoe acht ik ze te minderwaardig. Jij accepteert me wel pa, want ik ben je zoon, en dat doet me warm vanbinnen voelen. Ik zou je willen omhelzen maar je zit te ver weg.

E.



## Richtlijnen voor onkostenvergoeding.

Om onredelijke beslissingen van de penningmeester te voorkomen syaan hier een paar richtlijnen.

Over welke onkosten wel en welke niet vergoed worden. Ze zullen op de maandvergadering van 10 april worden besproken.

1. schade opgelopen aan op Apollo gebruikte gramfoonplaten of cassettebandjes door verlies diefstal of anderszins wordt niet door Apollo vergoed.
2. reiskosten van Apolloleden in het kader van een weekeind (b.v. vormingsweekeind) moeten door de deelnemers aan het weekeind zelf worden gedragen.
3. schade opgelopen aan vervoermiddelen die gebruikt worden voor het verrichten van vrijwilligerswerk voor Apollo wordt niet vergoed ook geen bijdrage. Dit geldt ook in het geval er schade ontstaat tijdens een Apolloweekeind, van welke groep dan ook.
4. reiskosten die ontstaan als gevolg van vrijwilligerswerk voor Apollo worden in principe niet vergoed. (benzine, treinkaart, e.d.) Op die regel is een uitzondering, mensen die Apollo op een landelijke of regionale gebeurtenis vertegenwoordigen en voor reiskosten geen geld hebben moeten tevoren contact opnemen met de penningmeester.

In dat geval worden de reiskosten van max. 2 personen vergoed, althans voor de helft, maar omdat iedereen een bepaalde reis meestal ook voor haar/zijn plezier onderneemt zullen Apollo-leden dus niet zo gauw voor vergoeding in aanmerking komen. Benzine wordt niet vergoed.

5. Voor het zoekraken van spullen op Apollo avonden of weekenden is Apollo niet aansprakelijk.

Het bestuur.

Vrijdag 6 maart waren er op apollo vier mensen van de vereniging studiegroep SM aanwezig. Ik vond het prettig er iets over te horen, al bleef het mij vaag en oppervlakkig door het ontbreken van persoonlijke ervaringen. Omdat ik er zelf niet bij betrokken ben, is het moeilijk een verslag te schrijven, zeker daar ik geen aantekeningen gemaakt heb. Desondanks zal ik proberen, of ik er iets van over kan brengen. Binnen de vereniging waren meer mannen dan vrouwen, meer hetero's dan homo's.

Ik heb begrepen dat er een speciale homo-groep is, bovendien is er een vrouwengroep, die werkt op feministiese basis. De studiegroep houdt zich niet bezig met een wetenschappelijke benadering van het verschijnsel sm. Hun doelstelling is mensen die dat willen de kans te geven te praten over hun sm-gevoelens, anderen met diezelfde instelling te ontmoeten en iendien mogelijk de gelegenheid bieden hun sm-gevoelens ook daadwerkelijk te beleven,.

Een keer in de zes weken word er een informatie avond waarbij gelegenheid is tot persoonlijke kennismaking met de sm-ers, met ze te praten.

(inlichtingen over deze avonden via postbus 3570 in Amsterdam, tel 071-213268)

Er word binnen de vereniging niet ingegaan op het verleden van de desbetreffende persoon om de eventuele oorzaak van zijn / haar SM-instelling op te sporen.

Dat is allen van belang, als je er niet mee wilt of kunt leven. Het heden telt, niet het verleden, al zal het van invloed geweest zijn. Vragen naar de oorzaak van SM-instelling is net zo denigrerend als vragen naar de oorzaak van homofilie.

Er word toch ook niet gevraagd hoe heteroseksualiteit ontstaat.

De groep werkt op het principe van de zelfhulpgroepen, en is o.a. opgericht voor mensen die in hun huwelijk niet de kans krijgen hun SM-instelling positief te beleven, doordat de partner er niets voor voelt.

Het was voor mij een openbaring te merken, dat het SM-gebeuren een spel is, uitgaande van de gelijkwaardigheid van beide partners, als een van beiden weigert, gaat het spel

spel niet door.

Er moeten zeer duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de partners over wat ze wel willen en vooral over wat ze niet willen. Ook wordt er een codewoord afgesproken. Zodra als dit uitgesproken wordt is door de masochist (degene die de handeling ondergaat) wordt het spel meteen afgebroken.

Vertrouwen in elkaar is dus een eerste vereiste.

De rollen kunnen vastliggen of wisselend zijn.

Tegenover de masochist staat de sadist.

A Binnen de vereniging wordt echter gesproken over dominant en dominantie, omdat het woord sadisme voor veel mensen een negatieve klank heeft en geassocieerd wordt met de tweede wereldoorlog met z'n concentratiekampen en beulen. Het spel is voor sommige mensen noodzakelijk om seksuele lustgevoelens te krijgen, om tot een orgasme te komen, noodzakelijk voor een seksuele bevrediging, waarbij het soms het orgasme zelfs vervangt.

Het feit dat veel SM-ers leer dragen, hangt samen met de eigenschap van leer zich als een tweede huid om het lichaam te sluiten. Daarnaast kan het een uiterlijk herkenningsmiddel zijn, maar er kan niet gegeneraliseerd worden: iedereen die leer draagt is SM-er. Dit is lariaekook, evenals de veronderstelling dat je aan de buitenkant kunt zien of iemand homofiel is. Bij alles staat voorop, dat het spel is. Er is een groot verschil tussen iemand die militarist is en iemand die dit speelt. Ook de associatie SM-zweep is niet geheel juist. Het is een van de manieren en middelen waarmee het SM-spel gespeeld kan worden. Er zijn talloze variaties.

Dit was zo ongeveer hetgeen op 6 maart besproken is. lang niet voldoende om alles te weten over SM-voorkeuren te vormen. Doel is te ontdekken dat je niet alleen staat, anderen met dezelfde onzekerheden zitten, je problemen bespreekbaar maken. Iedereen is van harte welkom, ook "insiders".

Wie interesse heeft, kan bellen of schrijven naar:

Eddie Molenaar  
Struisenburgdwaarsstr 80  
3063 BV Rotterdam  
tel 010- 143551

Aanvullingen en/of kritiek op dit verslag van harte welkom.

Kontaktpersonen van de werkgroepen:

- aktieweek	Andries Horst	25.92.28
- archief	Anita van Bokhoven	86.37.16
- bar en sociëteit	Henk van Leur	52.06.29
- bibliotheek	Henk Nuyten	12.54.75
- financiën	Guus Enning	52.13.89
- introductie	Fred van Odijk	11.36.63
- maadblad	Fedia Jacobs	67.76.87
- maatschappelijk werk	Peter Evegaars	86.54.78
- post/ledenadministratie	Rosemary Majoor	67.38.56
- programmaplanning	Anjo Draaisma	32.49.04
- publiciteit	Peter Evegaars	86.54.78
- sport	Jan Hoen	12.88.78
- tentoonstelling	Kees Waaldijk	33.26.84
- toneel	Henk van Leur	52.06.29
- voorlichtingsgroep	Fred van Odijk	11.36.63
- werkgroep- activiteiten	Nico van der Mijde	62.00.42
- kontakten COC, Trefcentrum,	Rob Hoek	12.55.78
- Roze front	Paul Coppoolse	25.84.05
	Evert- J'n Schenkelaars	84.51.15
	Evert-Jan Schenkelaars	84.51.15

Telefoon:

# \* het roze front \*

Van 20-27 juni vindt er een internationale Flikkers- & potten-week plaats door geheel Nederland. Voor dit feest is Nederland in vier regio's onderverdeeld. Rotterdam valt in regio west. Regio west bestaat uit Noord- en Zuid Holland en Utrecht. Door deze regio's zullen in die week caravaans reizen die verschillende steden aan zullen doen.

Dinsdag 23 juni zal deze caravaan Rotterdam aan doen. Het ligt in de bedoeling hier omheen een brok publiciteit te gooien. Pak dus je agenda en hou deze datum alvast vrij !  
Zondag 21 juni: Groot feest ergens in Rotterdam met een keur aan plaatselijke en regionale en wie weet internationale artiesten. Uitgebreidere informatie kan je in het volgende nummer verwachten.



## Agenda

- 1 Opening, mededelingen, binnengekomen stukken.
- 2 Roze front programma en eventuele garantie subsidie aan roze front Rotterdam richtbedrag 500 gulden van Apollo
- 3 Tentoonstelling kosten restauratie uit welke begroting?
- 4 Regeling onkosten vergoeding
- 5 Rondvraag en sluiting.

## Activiteiten

- 10 April vergadering van 20.30 - 21.30.  
vrouwenfilm om 22.00
- 17April Dia's van Apollo activiteiten.
- 24 April voorlichting woonruimte zaken.
- 1Mei disco
- 8Mei maandvergadering, de rest van de avond is gereserveerd voor werkgroep activiteiten.
- 23Mei NCRV - dag.  
Roze front activiteiten,
- 20Juni homoposium in Utrecht en feest.
- 21Juni homo - manifestatie Rotterdam.
- 25Juni Ambasadetocht Den - Haag.
- 27Juni Grote demonstratie in Den Bosch.

# drukwerk

---

P O R T

B E T A A L D

R O T T E R D A M

---

A P O L L O ,  
soos voor jongen/jongen/meisje/meisje

Postbus 1490

3000 BL R O T T E R D A M