

POLLO

VOOR
HOMOFIELE
JONGEREN

kerstnummer:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

JAARVERSLAG

AFSCHIED van de REDAKTIE

KERSTVERHAAL van B.C.P.M. ANDERSEN

TEKENINGEN van M.

NIEUWJAARSOVERDENKING

HETEROSEKSUALITEIT

PROGRAMMA van JANUARI 1981

en een gelukkig nieuwjaar

het **DEC**
VYGEBLAD **1980**
maandblad van apollo

APOLLO, SOOS VOOR JONGEN-JONGEN-MEISJE-MEISJE
postbus 1490, 3000 bl rotterdam.
tot 20 februari 1981 : coolsestraat 94-begane grond
daarna : westersingel 18, bij het trefcentrum.

APOLLO is een vereniging, die zich richt op jongeren,
die zich nog maar pas bewust zijn van hun (homo-)
seksualiteit.

De activiteiten van APOLLO zijn er door en voor de
leden en bestaan uit opvang, bewustwording, vorming
en actie.

APOLLO heeft iedere vrijdagavond soosavond.

KONTAKTPERSONEN van de werkgroepen :

aktieweek - andries horst, 25.92.28
 anita van bokhoven, 86.37.16
archief - henk van leur, 52.06.29
bar en sociëteit - henk nuyten, 12.54.75
bibliotheek - guus enning, 52.13.89
financiën - peter verbeet, 51.53.19
huisvesting - eric bezemer, 77.31.92
introductie - fedia jacobs, 67.76.87
maandblad - dirk spaling, 67.49.30
maatschappelijk werk - rosemary majoor, 67.38.56
post en ledenadministr. - dirk spaling, 67.49.30
programmaplanning - henk van leur, 52.06.29
publiciteit - kees waaldijk, 33.26.84
sport - henk van leur, 52.06.29
toneel - nico van der mijde, 62.00.42
voorlichtingsgroep - rob hoek, 12.55.78

redactie : dirk (67.49.30), ron (67.49.30), gert-
jan (20.75.75).

redactioneel

dit is een zeer speciaal nummer in twee opzichten :

- ten eerste staan hierin de 'stukken' voor de alv van 16 januari 1981, vrijwel alle groepen hebben verslag gedaan van hun activiteiten, en alles bijelkaar genomen is dat toch nogal wat. lees alles, en laat je eens enthousiast maken.!!!
- ten tweede is dit het LAATSTE nummer onder deze redactie, zoals al aangekondigd is in onze vorige editie, treedt de redactie af. we stappen op, we doen niet meer. tot nu toe is er één (1) nieuw redactielid, en dat zijn er drie te weinig !!! misschien zijn er nog aarzelaars, die hierdoor over de streep getrokken worden, zoniet, dan

In ieder geval de groeten, en bedankt voor het lezen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

(tweede) uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op 16 januari 1981, in onze soosruimte aan de Coolsestraat 94-begane grong, natuurlijk niet om 21.30, maar om 20.30 uur precies (!!!).

- AGENDA :
- 1 - opening door de voorzitter
 - 2 - mededelingen en ingekomen stukken
 - 3 - jaarverslag 1980 (in dit vijfgeblad)
 - 4 - wijziging van het Huishoudelijk Reglement (ingesloten).
 - 5 - huisvesting
 - 6 - bestuursverkiezing (zie de 'stukken')
en verkiezing van de kaskommissie.
(voor tegenkandidaten : zie huish. regl.)
 - 7 - begroting en beleid 1981
 - 8 - rondvraag
 - 9 - sluiting door de voorzitter.

notulen algemene ledenvergadering 1 febr. 1980

Agenda: 1 opening, 2 notulen alv 26-1-'79, 3 verslagen verschillende groepen, 4 evaluatie afgelopen jaar, 5 voorstel COC gecombineerd lidmaatschap, 6 roeyement niet-betalende leden, 7 toelichting kandidaatstelling van het bestuur, 8 verkiezing bestuur en kascommissie, 9 rondvraag, 10 sluiting.

1)

Dirk Spaling, als voorzitter, opent de vergadering. Michiel Eldering en Eric Bruinsma notuleren.

2)

Geen op- of aanmerkingen bij notulen alv '79.

6)

Overeenkomstig besluit van de alv vorig jaar, zijn elf mensen na waarshuwing geroyeerd. Zij krijgen hierover brief.

3)

Op drie na hebben alle groepen een verslag van hun activiteiten in '79 geschreven. Volgt het mondeling verslag van de volgende groepen: Publiciteit: nieuwe affiche (kader affiche), herdruk strip-affiche, affiche wedstrijd, advertenties in stadskrantjes, persberichten, plakakties, uitdelen folders, informatie stand erasmus universiteit. Activiteiten '80: drukken nieuwe affiche, pottenummer Vijgeblad en drukken Apollo boekje.

Over het vormingsweekeind van 30 november t/m 2 december zal nog uitgebreid verslag worden gedaan in het Vijgeblad.

De coördinatiegroep van de aktieweek zal binnenkort mensen oproepen aktief mee te gaan doen.

Anita deelt als aanvulling mee dat er enige problemen zijn rond het potten en flikkerfestival '80.

Het COC heeft nl. een meerderheid geëist in het dagelijks bestuur van de nog op te richten stichting. De samenwerkende groepen -waaronder Apollo- hebben hier fel tegen geprotesteerd. Hier zal stukje over worden geschreven in Vijgeblad.

De kascommissie is nog niet in staat geweest een verslag op te stellen daar Peter met vakantie was

en enige uitleg toch wel nodig was. Hieruit volgt dat het bestuur voor de financ. zaken over '79 verantwoordelijk blijft tot dat e.e.a. is goedgekeurd. Besloten wordt dat als de kascommissie akkoord gaat de leden het er ook mee eens zijn. Jan H. geeft enige uitleg over de financ. positie van Apollo.

5)

Van het COC is Ron Blom (secretaar) aanwezig. Voordelen voor het CoC: zoveel mogelijk leden nodig, meer subsidie. Voordelen Apollo (volgens COC): contributie naar draagkracht, 12 x SEK + Stukgoed, meer coördinatie en samenwerking, meer contacten -ook pers. Verder voert het COC aan dat zij de organisatie voor homofielen in Nederland zijn en hun doelstelling breder is dan die van Apollo. De reacties vanuit Apollo hierop: contributie wordt hoog, zal Gem. niet gaan kijken naar leden Apollo/CoC als één?, geen specifieke voordelen voor Apollo, op overleg Apollo/COC kan gekoördineerd worden (geen gecomb. lidm. voor nodig), keuze voor lidm. COC is strikt individueel. Michiel E. dient voorstel in om dit punt niet ter stemming te brengen. Dit gezien slecht COC voorstel, er nog steeds geen zekerheid is over contributie bedrag en houding COC in overleg Potten en Flikker festival '80. Voorstel wordt aangenomen.

4)

Jos Geerling zal dit punt van de agenda voorzitten. De uitslagen van de gehouden enquête zullen in Het Vijgeblad verschijnen. Enige opmerkingen over het afgelopen jaar: wel goed maar minder aanspreekbaarheid, kleine groep zeer actieve mensen maar grote groep helemaal niet actief, produkt per man is lager geworden, te veel energie in vergaderingen en overleg- meer toespitsen op activiteiten, misschien meer dingen gebeurd die minder zichtbaar zichtbaar zijn, prima vergaderingen en besluiten maar als er iets gedaan moet worden....., betrekken van mensen is wel gelukt. Conclusie Jos: zeker niet

slechter dan vorig jaar, meer mensen actief, alle vertrouwen dat veel mensen nog actief worden.

7)

Schriftelijke toelichting aan iedereen opgestuurd.

8)

Bij gebrek aan tegenkandidaten worden automatisch gekozen: Eric Bezemer (voorzitter), Anita van Bokhoven (secretaris), Bert van Kruysen (penningm.) Fred van Odijk (alg. best. lid), Dirk Spaling (alg. best. lid). Wellicht toch noodzakelijk statuten te wijzigen zodat het niet meer nodig is dat het "bestuur" voor de vorm nog op functie gekozen moet worden.

Eric Bruinsma, John van Eijmeren en Jacob Boetje worden gekozen als kascommissie.

9)

Jan H.: Hoe met kringlooppapier? Wanneer wordt overgegaan op offset is dit misschien mogelijk. Eric bruinsma: Moet nog veel gedaan worden voor aktieweek. Bedoeling is ons te richten op homof. jongeren. Eric Bezemer: op vrijdagavond dienen alle meubelen uit de soos ruimte te worden gehaald (na afloop soos) of alle aanwezigen dan willen helpen. Mensen die EOC lid zijn worden verzocht dit op te geven bij Eric zodat daar wat inzicht in komt. Fred van Odijk roept mensen op om te helpen bij de expositie op de Erasmus universiteit. Ron Blom bedankt voor het bijwonen van de plezierige vergadering. Dirk bedankt Jos voor medewerking. Dirk coordineert visum aktie tegen V.S. Hij stelt voor een donatie van f100,- te doen voor het homomonument in A'dam. Voorstel aangenomen. Dirk kondigt verder de volgende maandbijeenkomst aan waarin behalve de financiën en de begroting voor '80 ook inhoudelijke zaken aan de orde zullen komen. Alle volgende maandbijeekkomsten zullen in het vervolg op de laatste vrijdag vande maand worden gehouden.

10)

Sluiting.

ME.

aktieweek.

in de herfst van 1979 werd voor het eerst -hardop- het idee geopperd om, aansluitend op de verhuizing van apollo, een soort 'feestweek' of aktieweek te organiseren.

de verwachting was, dat dit begin '80 zou gaan plaatsvinden. helaas, het tijdstip van verhuizing werd steeds verder in de toekomst verschoven. vandaar dat het opstarten van een werkgroep een beetje langzaam op gang kwam. het is nu eenmaal moeilijk plannen maken als je niet weet wanneer deze uitgevoerd kunnen worden. langzaam dus, in eerste instantie, maar gestaag. ook langzaam maar zeker resulteerde dit opstarten in het formuleren van iets concretere plannen. een kaderprogramma is inmiddels klaar. de data zijn geprikt. hieronder, onder voorbehoud, de plannen zoals die er momenteel uitzien:

vooruitlopend op de aktieweek wordt op 24 februari (nogmaals, denk eraan dat alle data onder enig voorbehoud vermeld zijn) een voorlichtingsavond georganiseerd. voor deze avond zullen leraren maarschappijleer, decanen en maatschappelijk werkers worden uitgenodigd. gast op deze avond is prof. dr. sengers, van de erasmus universiteit.

de aktieweek barst pas goed los op vrijdag 13 maart. op deze avond een cabaretgroep van het coc afdeling deventer ('flikkerpot en tingeling'). daarna DISCO. zaterdag dag 14 maart: ouderdag. 's avonds vrouwenavond.

zondag 15 maart een puzzeltocht.
daarna enkele dagen rust.

woensdag 18 maart: filmavond. gedraaid wordt 'word is out'. de soos zal die avond geopend zijn. de film wordt in enkele delen gesplitst. diegenen voorwie de film te land zal de bar zeker soelaas bieden.

donderdag 19 maart een politiek forum in samenwerking met studium generale van alweer de erasmus unigersiteit.

dit evenement zal dan ook op het universitaire complex 'woudestein' plaatsvinden. op vrijdag 20 maart, de slotavond, staat een band gepland, naar een goeie groep wordt nog naarstig gezocht, tot zover het 'raamprogramma', nadere invulling zal de komende tijd plaatsvinden. uiteraard word je hierover nog uitgebreid geïnformeerd, misschien zelfs met een speciale 'aktieweek-uitgave' van het Vijgblad.

b.

VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE 1980

Ondanks alle verhuisperikelen zijn de meeste be-
grote activiteiten uitgevoerd.

De accept-girokaarten hebben vrucht afgeworpen,
waardoor de inkomsten goed gestegen zijn, deze
extra inkomsten hadden wij ook nodig om sterke
kostenstijgingen van het maandblad en de porti
op te kunnen vangen.

Inmiddels is de begroting 1981 weer bij de Gemeen-
te ingediend. Verantwoording van de exploitatiereke-
ning 1980, zal na controle van de kascommissie tij-
dens de A.L.V. van januari 1981 plaatsvinden.

De financiële commissie zoekt een uitvoerend admi-
nistrateur (rekeningen betalen, afschriften in het
Bank-Giroboek verwerken en per kwartaal een over-
zicht maken van de inkomsten en uitgaven).

Inlichtingen Peter 515319 of Fred 113663.

HUISVESTING.

De huisvestingsgroep is gelukkig een groep, die op zeer korte termijn opgeheven kan worden.

De groep heeft een druk jaar achter de rug, maar heeft hopelijk werk gedaan voor minstens 10 jaar tegelijk. Na veel gezocht, geschrijf, gepraat, geruzie en overleg (en dit in een steeds wisselende volgorde) met allerlei instellingen in Rotterdam en ambtenaren van de gemeente, resulterend in allerlei voortdurend wisselende mededelingen naar de leden toe, kan Apollo op vrijdag 24 februari haar definitieve huisvesting bij het Trefcentrum aan de Westersingel 18 betrekken.

Tot vrijdag 17 februari blijft Apollo gehuisvest in haar tijdelijke ruimte aan de Coolsestraat 94 in het buurtcentrum van de stichting West.

In de tweede week van januari zal het bestuur van Apollo in overleg met de kandidaten voor het nieuwe bestuur het kontrakt met het Trefcentrum tekenen. De huisvestingsgroep heeft zich vervolgens met een zucht van verlichting op.

Eric B.

VORMINGSWEEKEINDE

In september van dit jaar is op verzoek van diverse Apollo leden, een groep geformeerd om een vormings//ontspanningsweekeinde voor Apollo leden te organiseren. Deze groep bestaande uit Eric Stoppelenburg, Kees Kosterman, Aad Koster, Jan Pieter Randelap en Eric Bezemer, is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor een weekeinde in januari. Over programma, plaats en tijdstip en opgave etc. zullen alle leden schriftelijk worden ingelicht.

JAARVERSLAG VIJGEBLAD

De tweede jaargang van het Vijgeblad zit er weer op: 6 nummers van gemiddeld 24 pagina's in je boekenkast of in de prullenmand, dat hing van je smaak af. Plus 6 maandbrieven.

Het is ons gelukt om eens per 2 maanden te blijven verschijnen en niet af te zakken naar 1 keer per 3 maanden, 1 keer per 4 maanden etc. Dat kostte weleens moeite, want de redactie is - zoals men dat zo mooi noemt - stevig afgeslankt. Vandaar dat we nu in januari '81 - om niet tot op 't bot af te slanken - ophouden met het maken van het Vijgeblad. Kortom de huidige redactie is moe, zó moe, oh!, we moeten even gaan liggen, hè hè, daar zijn we weer om dit verslagje af te maken. Leef je mee met ons ? Zo ja, bel of schrijf dan even. Stuur bloemen of fruit naar ons (een beetje redelijke hoeveelheid, hoor, niet zo krenterig wezen !!). Wat hebben we allemaal gehad dit jaar: een blote jongen op de voorkant, veel verenigingsnieuws, korte verhalen, 1 speciaal pottenummer, dus veel te weinig pottencopy, aktie-nieuws, gedichten, opinies (de vergrijzing binnen Apollo, weet je nog wel oudje van de discussie over de leeftijdsgrens voor het lidmaatschap van Apollo ?), veel zin en

veel te weinig onzin, notulen van coco-vergaderingen (las je ze ooit weleens ?) en krantenknipsels.

Dat was 1980. In 1981 hopelijk een nieuwe redactie (heb je zin ?). Het is trouwens goed, dat na 2 jaar de wacht eens afgewisseld wordt: verandering van vjg doet lezen, nietwaar ?

De redactie.

vrouwengroep.

er zijn dit jaar een paar dappere pogingen gedaan om vrouwenactiviteiten op gang te krijgen. vooral marjolein heeft daarvoor veel gedaan, het resultaat was echter zo gering en teleurstellend dat de vrouwengroep nu niet meer bestaat. wel zal ze in de aktieweek (maart 1981) nog een vrouwenavond organiseren.

anita

SPORT-EN REKREATIEGROEP

Al meer dan een jaar bestaat er een sport- en rekreatiegroep binnen Apollo, die enkele keren een dappere poging heeft ondernomen de homo's van Apollo op de sportieve toer te krijgen. Alleen de tafeltennisbatjes en het tafeltennisnet bleken een positieve waardering te krijgen. De 'groep' bestaat inmiddels alleen nog maar uit Henk van Leur. Daarnaast zijn er wel enkele leden zeer actief bezig met een konditietraining annex zelfverdedigingscursus; Eenmaal per week je spieren laten werken en daarna nog even de sauna in, en dat voor f20 à f30 maandelijks. Als er nog meer homo's geïnteresseerd zijn in deelname, bel dan even met Dirk Spaling, tel. 674930.

voorlichtingsgroep.

het is nu al geruime tijd dat apollo, samen met het coc afdeling rotterdam actief is op het gebied van de voorlichting. een prettige samenwerking, waardoor we in staat zijn redelijk wat groepen te benaderen. groepen, die we onderhand als onze vaste klantenkring mogen beschouwen, maar ook nieuwe groepen, opleidingen en scholen zoals eerstejaars middelbare beroepsopleidingen, haven- en vervoersschool, politie-opleiding, levensschool en groepen zoals VOS (=vrouwen oriëntatie samenleving)-kursussen, huisvrouwenverenigingen en dergelijke.

vooral door scholen werd op ons het afgelopen jaar menigmaal een beroep gedaan. niet altijd was dit even makkelijk zeker niet daar niet iedereen hier overdag vrij voor kon maken. niet altijd werd onze benadering van een groep met gejuich ontvangen, zoals bij youth for christ, waarbij vrijwel elke poging op niets uitliep. maar er waren ook nieuwe openingen, zoals onze deelname aan een discussie in het kader van een maatschappelijke avondsgebedsdienst in vlaardingen.

wat onze meer technische aanpak betreft, zijn we doorgaan op de vorig jaar ingeslagen weg en bespreken we, naast de zakelijke punten, ook -op een aparte avond- de meer inhoudelijke punten van een voorlichting. voorlichting blijkt in de praktijk namelijk in de regel meer te zijn dan het praten over homoseksualiteit. veelal komen onderwerpen als relatie-vormen, seksueel gedrag, rol patronen en dergelijke, in zo'n voorlichting naar voren. vaak blijkt het niet aanvaarden van andermans seksuele keuze voort te komen uit problemen bij degene die men voorlicht. om deze reden is het bemoedigend dat vooral op scholen de voorlichting vaak geplaatst wordt in een wat breder kader als gezins- en relatie-vormen of seksuele voorlichting.

ook het volgend jaar hopen we dat we weer op de ingeslagen weg verder kunnen gaan, waarbij we weer hopen te kunnen rekenen op de inbreng van apollo, coc en de samenwerking met andere instellingen zoals de nvsh.

wim

INTROGROEP.

De introgroep bestaat momenteel uit: Eric Le Coultre, Frans Stein, Kees Waaldijk, Paul Coppoolse, Fedia Jacobs, Eric Stoppelenburg, Hans Houweling en Ton Brouwer, Rosemary Majoor

Per avond verzorgen steeds 2 leden van de introgroep de introductie van nieuwe mensen op Apollo. Voor deze nieuwe mensen worden in de loop van het jaar 4 nieuwe-leden-avonden georganiseerd, die elk door ongeveer 8 mensen werden bezocht.

Verder zijn er de diverse gespreksgroepen voor nieuwe leden. De groep onder begeleiding van Rosemarie Majoor en Michiel Eldering is inmiddels beëindigd. De groep onder begeleiding van Ben Franken en Nico van de Meiden loopt nog en in december is juist weer een nieuwe groep gestart onder leiding van Salomon Slier en Eric Bezemer. Er zijn al aanmeldingen voldoende om binnenkort nog een groep te starten.

De introductiegroep houdt eens in de maand een bijeenkomst, waar ervaringen worden doorgesproken en waaraan gesprekstraining wordt gedaan. Ook werd dit jaar voor de introgroepleden een weekend georganiseerd onder begeleiding van de Klavergroep van het landelijk C.O.C.

De groep is niet noodlijdend, maar zou nog best een paar mensen kunnen gebruiken,

ERIC.

MAATSCHAPPELIJK WERK.

Mijn kontakten met Apollo in het afgelopen jaar bestonden uit deelname aan de introductiegroep en op soosavonden mensen introduceren. Daarnaast samen met Michiel een gespreksgroep begeleiden, die voortgekomen is uit de nieuwe-leden-avonden. Daar zijn meerdere gespreksgroepen uit voortgekomen, begeleid door andere mensen uit de introductiegroep.

Verder waren er individuele kontakten met leden van Apollo in en buiten de soos.

ROSEMARY MAJOUR.

publiciteit in 1980.

Niet voldoende is het, dat Apollo bestaat: jongeren moeten de weg weten naar Apollo. Publiciteit is dus van groot belang. Vanuit die eenvoudige konstatering heeft de publiciteitsgroep in 1980 weer heel wat ondernomen.

MATERIAAL

By het begin van het jaar lagen er al/nog:

- het stripaffiche
- het jongen-jongen-meisje-meisje-affiche
- het invulaffiche (voor aktuele aankondigingen)
- wat folders (ook in het engels en frans)
- wat boekjes.

De bedoeling was en is om al dit materiaal te vernieuwen, alleen het stripaffiche wilden we blijven gebruiken.

Een affiche-wedstrijd leverde acht inzendingen op, maar zelfs het winnende ontwerp beviel minder dan het oude jongen-jongen-meisje-meisje-affiche. In afwachting van een definitief ontwerp en een definitief adres hebben we eerst een affiche met als tekst: "Ook jong? Ook homo?" verspreid en later één met een aankondiging van de verhuizing naar de Coolsestraat.

Een bewerking van het boekje: "Het leven een sprookje" heeft nog niet tot tastbare resultaten geleid.

In uitvoerig overleg hebben we wel een nieuwe folder samengesteld. Van de eerste oplage van 5000 zijn er al heel wat verspreid.

Een opvolger voor het invulaffiche is in de maak. Het zal op kleiner formaat ook dienst kunnen doen als maandbrief, postpapier, persbericht, etcetena.

Aan stickers is alleen gedacht.

PERSBERICHTEN

Er is een lijst gemaakt van zo'n 40 bladen en radio-programma's waar we persberichten heen kunnen sturen.

Van de meeste thema-, film- en andere bijzondere Apollo-avonden hebben we persberichten rondgestuurd. Ook hebben

we de pers ingelicht over het Apollo-feestweekend in februari, de tentoonstelling "Zo zijn, en zo" in april, de dreigende dakloosheid in juli (wat een interview opleverde in het Rotterdamse Nieuwsblad) en over de verhuizing naar de Coolsestraat.

AKTIES

De tentoonstelling "Zo zijn, en zo", samengesteld door Apolloleden van wie er enkele in de publiciteitsgroep zaten, heeft achtereenvolgens op de Erasmus Universiteit, in Den Haag, in Gouda en op de Rotterdamse Sociale Akademie gehangen. Deze tentoonstelling (nog steeds te leen overigens) ging gepaard met een speciaal affiche en een folder.

Traditiegetrouw heeft Apollo weer flink aan de weg getimmerd tijdens de Eureka-dagen op de Universiteit. Apollo was voor de aankomende eerste-jaars zowel te vinden in het programmaboekje, in de info-tasjes, op de info-markt, in het forum, op Apollo zelf en tenslotte op de dansvloer.

Dit jaar werd op bescheiden schaal ook een begin gemaakt met het bestoken van HBO-eerste-jaars.

GROEP

IN 1980 hebben Eric Le Coultre, Fred van Odiijk, Eric Bezemer, Dirk Spaling, Ad Erkelens en Kees Waaldijk meegedraaid in de publiciteitsgroep. De eerste drie zijn er echter in de loop van het jaar uitgestapt.

De publiciteit werd in 1980 flink dwarsgezeten door de schuivende onzekerheid over de huisvesting van Apollo. Volgend jaar gaan we definitief naar de Westersingel. Dan kan iedereen zich dus ongeremd uitleven in folders, affiches, stickers, boekjes, persberichten en min of meer wilde akties.

Rotterdam, 4 december 1980, Kees Waaldijk.

Bibliotheek Apollo.

Sedert enige jaren verschijnt een steeds groter aantal publikaties (boeken, tijdschriften etc.) op het gebied van homoseksualiteit. Vertalingen uit de engelse taal nemen daarbij een aanzienlijke plaats in.

Om die reden kost het weinig moeite om het geld te besteden, dat voor de bibliotheek beschikbaar is, integendeel! Boeken van het populaire genre en in de nederlandse taal zijn het meest gevraagd, boeken in een buitenlandse taal of met een wetenschappelijke inslag daarentegen worden weinig geleend. Het ligt dan ook in de bedoeling zoveel mogelijk het populaire soort boeken aan te kopen.

Wat betreft de tijdschriften zijn de alom bekende nederlandse tijdschriften en ook enige buitenlandse bladen aanwezig. Wanneer we eindelijk een vast honk hebben, zal geprobeerd worden de presentatie van de bibliotheek te verbeteren, zoals al door sommigen gesuggereerd is.

Guus.

BAR EN SOCIËTEIT.

Het zal niet iedereen ontgaan zijn, dat er door de moeilijkheden rond onze huisvesting ook wel wat problemen waren rond de bar, vooral de bevoorrading en bemensing ervan.

Eric Bruinsma heeft op voortreffelijke wijze het eerste halfjaar de bevoorrading verzorgd, daarna was het meer particulier initiatief.

Rob Spros heeft tot 1 oktober de bargroep geëördineerd, Henk Nuyten is hem daarin opgevolgd. Het aantal mensen, dat achter de bar wil staan, wisselt nogal. Met het betrekken van onze nieuwe ruimte aan de Westersingel zal dat probleem wel opgeheven worden, want een echte tap is best leuk, nietwaar?

programma-coördinatie.

het is het afgelopen jaar bepaald niet rustig geweest binnen apollo, tenminste voorzover het de activiteiten betreft, toch een respectabel aantal mensen heeft er aan meegewerkt dat de agenda van onze vereniging steeds goed gevuld was, dat betekent niet dat we tevreden moeten zijn, integendeel er kan nog meer, en als daarbij ook nog meer mensen betrokken zouden zijn dan is dat een zeer positieve zaak, nietwaar jongens?

het lijkt me niet zinnig om alle activiteiten nu even op te sommen, of te tellen, enkele 'hoogtepunten' wil ik wel even aanstippen:

- eind februari was er een drie dagen durend feestweekend, amusement (de cabaretgroep, weet je nog wel) en versnaperingen, vóór apollo-leden, dóór apollo-leden.
- een tentoonstelling op de erasmus universiteit rotterdam, ook weer samengesteld door apollo-leden, onder het motto: 'zó zijn, en zo...' voor de universitaire wereld en buitengewesten.
- de films, natuurlijk, de films.... craig russell, fassbinder, the naked civil servant, enz., enz.
- disco voor de 'bar- en danstypes met grote regelmaat.
- thema-avonden door de verschillende werkgroepen.
- en natuurlijk hebben apollo-leden ook meegewerkt aan het succesvolle flipofes.
- denk ook eens aan al die apollo-leden die iedere week weer de soos draaiende houden: de bar-types aan de verkeerde kant van de bar.

'was dat nou alles', ik hoor het gemompel al. is dit ook jou eerste reactie?

welaan, voorin het Vijgeblad vindt je vele telefoonnummers van leden die zich wél inzetten voor apollo, zij kunnen best hulp gebruiken, iets voor jou, enthousiast lid?

(met dank aan al diegenen die het schrijven van dit stukje mogelijk hebben gemaakt door zich op enigerlei wijze belangeloos in te zetten voor apollo).

bert

flipofes.

in september heeft een groep roterdamsse flikkers en potten laten zien dat ze er zijn, en dat op een den-derende manier, een week lang potten- en flikkerfilms, -muziek, -toneel, -enz. een zeer succesvolle week:

gemiddeld per avond zo'n duizend bezoekers in het venster en de lantaarn.

op de pottendag zo'n achthonderd potten.

op het slotfeest zo'n vijfhonderd mensen, op één van de beste manifestaties die ooit gehouden zijn.

financieel draait de stichting flipofes rond, er is misschien zelfs een (heel klein) overschot, wie had dat durven hopen, een jaar daarvoor bij oprichting van de stichting.

één en ander is één enorme pluim op de hoeden//petten van de organisatoren en -trices.

jammer dat er van apollo toch weinig meegedaan is, behalve de donatie van fls. 500,—.

Met name deze tijd staat in het teken van copieuze maaltijden. Ieder, zich zelf respecterend, blad vergast zijn lezers dan ook op recepten en tips in die sfeer van hun kolonisten. Het spijt de redactie haar lezers hierin te moeten teleur stellen.

Bert is vertrokken naar het oostblok voor een culinaire studie. Michiel schijnt zich elk jaar te onttrekken aan het kerstgebeuren en wandelt nu ergens op een van de waddeneilanden.

Jammer want het werd net spannend.



Het flikkertje met het poppel aanstekertje.

Het was kerstochtend. AD was juist gesloten. In een gierende sneeuwstorm stond hij in de coolsestraat. Alleen! Tranen welde op in zijn ogen. Hij had zich juist zo veel voorgesteld van kerst 1980; samen onder de kerstboom, samen een liedje zingen bij het stalletje en dan met kerstkrans en warme chocolade melk naar bed.

Daarom was hij gisteren ook naar AD gegaan. Met de stellige hoop zijn kerstvriendje daar te kunnen versieren maar het was alles gelopen dan hij verwacht had. Hij was zelfs niet een keer op de dansvloer geweest. Oh, ja, hij had wel een paar gesprekjes gevoerd maar telkens wanneer hij over kerst begon bleken het van die onromantische figuren te zijn, die eigenlijk niks van kerst wilde weten. Hij had wat te veel gedronken dan goed voor hem was en nu hij buiten stond voelde hij de kater al op komen. In deze omstandigheden wilde hij nog niet naar huis gaan en hij besloot nog een stukje door de stad te lopen. Op het waena waar hij de handen diep in de zaken stak, voelde hij het kleine pakje in zijn jaszak. Met enige weemoed dacht hij terug aan het kleine winkeltje waar hij aan het begin van de avond zijn kerstgeschenk voor zijn nieuwe vriend had gekocht; een poppel aansteker.

Het is voor een cadeau"had hij tegen de winkelier gezegd en hij had toen even aan morgen gedacht, en aan het verraste gezicht van zijn nieuwe vriendje wanneer hij zou zeggen: "voor jou, je kerstcadeau." Hij liep de beukelsdijk op. De sneeuwstorm werd steeds heviger. Om een beetje beschutting te vinden liep hij zo dicht mogelijk langs de huizen. Onwillekeurig keek hij de knusse woonkamers in. Overal zacht hij het zelfde beeld van mensen die net terug waren van de nachtmis. Zij zaten aan tafel waarop kaarsen brandden. Onder de verlichtte kerstbomen lagen pakjes. Uit al die ramen straalde een sfeer van gezelligheid en warmte.



Plotseling bleef hij staan. Hij keek in een kamer zoals alle anderen. Maar in deze kamer was er iets wat speciaal zijn aandacht trok. Bij de kerstboom waren twee jongens hun pakjes aan het uitpakken. Een van die twee kende hij: het was die jongen die eerder in AD niets van kerst wilde weten. "Niets van kerst met mij, dacht hij bitter". Gefascineerd bleef hij de kamer in kijken. De sneeuwstorm werd heviger en hij voelde de kou tot in zijn botten. Zijn vingers bestastte het kleine pakje in zijn jaszak. Hij voelde de kou nu heviger dan te voren. Hij haalde het pakje uit zijn jaszak en peuterde het papierje los. En maakte vuur. Hij keek dromerig in het vlammetje. Even was hij de kou vergeten want in het gele licht van de vlam zag hij zijn eigen kamer, net zo warm en gezellig als in de kamer van de beukelsdijk. Een windvlaag blies het vlammetje uit. Hij keek om zich heen en zag de troosteloosheid van de grauwe straat. Opnieuw maakte hij vuur. En weer zacht hij in het vlammetje zijn kamer, hij zacht zich zelf in die kamer zitten, onder de kerstboom lag een pakje. De kamerdeur ging open en de



L

Jongen uit AD kwam binnen. Ze omhelsden elkaar en hij gaf hem het cadeautje. Toen de ander het uit-gepakt had vertoonde zijn gezicht een blij verraste en innig verliefde glimlach. Hij nam zijn hand en fluisterde zachtjes: "kom mee". Toen ze samen naar de slaapkamer liepen had hij het gevoel dat hij zweefde.

In de loop van de ochtend vonden spelende kinderen het leveloze lichaam van een jongen in een hoop sneeuw. In zijn hand had hij een Poppel aansteker geklemd en zijn gezicht vertoonde zo'n gelukzalige glimlach dat het wel leek of hij zweefde.

H.C.P.M. Andersen.

GESPREKSGROEP ZOEKT UITBREIDING

De tweede gespreksgroep van Apolle (onder begeleiding van Nice en Ben) zoekt uitbreiding.

De groep bestaat op dit moment uit nog maar 5 leden vandaar dat we er nog graag enige mensen bij zouden willen hebben.

Onze gedachten gaan uit naar mensen die met ons mee zouden willen praten over onderwerpen, die te maken hebben met het actief zijn als flikker of pot, homostrijd, emancipatie, homo bevrijding, politieke organisatie en aanverwante onderwerpen.

Heb je belangstelling, bel dan even naar Ben Franken, Aert Bruunstraat 95, tel. 209183

Beste allemaal,

Twee jaar geleden lanceerden ben, michiel, dirk, hans, frans en eric, een zestal apollo leden, een plan wat de bestaande bestuursstructuur bij apollo zou moeten doorbreken. Eigen initiatieven en ideeën van leden zouden op die manier weer konden krijgen. Apollo voor en door haar leden. Gedacht werd daarbij aan een vorm waarbij eens in de maand een algemene ledenbijeenkomst werd gehouden waarin ideeën gespuid konden worden en plannen gemaakt. Op die bijeenkomst zouden tegelijkertijd concrete afspraken over die ideeën gemaakt worden. Kleine groepjes zouden dan voor de uitvoering van een bepaalde tijdelijke taak verantwoordelijk zijn. Nodig voor zo'n systeem is goede kommunikatie en zo werd het "vijgeblad" geboren.

Het doel van dit alles was: meer apollo bezoekers bij beleid en konkrete van apollo betrekken. Een aantal continue taken zou wel door een aantal vaste personen worden verzorgd. Functie verdeling binnen het bestuur alleen naar buiten toe. Maar verder meer opererend als een hecht samenwerkend team. Als ik dit zo allemaal opschrijf klinkt het allemaal mooi maar het valt me tevens op dat ik er na die twee jaar nog helemaal achter sta.

Het idee is best goed. De praktijk was iets anders; apollo leden houden duidelijk niet van vergaderen op de vrijdagavond. De maandvergadering is vanaf het begin een zwakke schakel geweest. Het "vijgeblad" daarentegen vanaf het begin een duidelijk succes. Veel meer leden begrepen wat er nu eigenlijk op apollo gebeurde en speelde en wat de mogelijkheden waren.

Het laatste half jaar is me duidelijk geworden dat de idee zoals we die oorspronkelijk hadden niet meer leeft onder de leden. Er wordt veel meer verlangd naar enkele mensen die de dingen regelen en dan willen best een aantal leden daaraan mee doen.

Door de sterke doorstroming binnen apollo van de laatste tijd is dat best een begrijpelijke gang van zaken. Toch lijkt het me niet goed om teveel toe te geven aan die mentaliteit. Het is natuurlijk makkelijker en sneller even zelf iets te regelen en te doen dan het uitvoerig met andere mensen te bespreken die er nog niet zo veel van weten. Wat ik echter ook duidelijk weet is dat ik het zo niet wil. Sneller is niet per definitie beter zeker niet gezien de doelstelling van apollo waarin naast opvang duidelijk is opgenomen: leden stimuleren een actieve rol te spelen in de homo bevrijding. Lukt het ons niet ook dit tweede gedeelte ruimer aandacht te geven dan zal apollo nooit meer worden dan een gezelligheids vereniging voor homoseksuele jongeren en dat vind ik persoonlijk te weinig.

eric.

Voorstel tot herformulering en/of wijziging van het HUISHOUDELIJK REGLEMENT (zie bijlage).

bij art. 1 : we stellen voor de tweede zin te laten vervallen ('...Zij worden in hun functie gekozen')

bij art. 6 : we stellen voor om de bestaande tekst te wijzigen in de volgende :

'De kontributie van de vereniging is gekoppeld aan het inkomen van de leden. De Algemene Ledenvergadering stelt elk jaar de inkomensgrenzen en de daaraan gekoppelde kontributiebedragen vast. Over delen van het jaar is een evenredig deel van het jaarlijkse kontributiebedrag verschuldigd.'

bij art. 12 : voorstel om te schrappen.

bij art. 16 : voorstel om te laten vervallen.

Een nieuw bestuur voor 1981,
Wat zijn onze plannen ??

Nauwelijks is er een groepje mensen bij elkaar dat wil uitgroeien tot een nieuw bestuur voor Apollo voor 1981, of er moet al een stukje zijn over onze plannen voor volgend jaar. Dat is niet eenvoudig.

Na een eerste oriënterende bespreking valt er nog niet teveel te melden. We hebben elkaar wat ideeën toegespeeld, maar tot een vastomlijnd beeld zijn we niet gekomen. Er zijn, naar wij dachten, een aantal dingen die een bestuur in ieder geval moet doen om de vereniging te laten draaien. Dat zijn de meer formele zaken als ledenadministratie, financiën en eksterne contacten (met Trefcentrum, COC, Gemeente R'dam). Voor die zaken is het belangrijk dat er in het bestuur een aanspreekbaar figuur is, die zich in één van die dingen heeft gespecialiseerd. Desalniettemin kan een bestuur best deeltaken afstoten, zoals nu het geval is met de boekhouding, als er maar voldoende onderling overleg is tussen bestuurslid en degene die de deeltaak doet.

Naast die formele dingen staan de andere din-

gen die het bestuur gezamenlijk met de leden verzorgt. Er zijn op Apollo groepen die door de leden worden gedraaid en die voor de levensvatbaarheid van Apollo onmisbaar zijn. Het bestuur moet weten wat er in de groepjes gaande is, wat de leden bezig houdt. Het heeft in die wetenschap een koördinerende taak. En het moet de leden bovendien aanzetten tot activiteit. De groepen moeten blijven bestaan, alsmede een vergadering van groepskoördinatoren plus bestuur (KOKO), opdat men van tijd tot tijd zijn ideeën en grieven ten aanzien van het draaien van Apollo kan spuien.

Wat momenteel niet zo rooskleurig is, is de activiteit van de leden. Als de leden bepaalde konkrete activiteiten op Apollo willen organiseren, dan is het momenteel zo, dat ze een beetje in het luchtledig zwemmen. Ze weten niet waar ze terecht kunnen om steun te krijgen voor een avond die ze op Apollo willen organiseren. Dat scheidt onzekerheid en als gevolg daarvan komen activiteiten (bijv. thema-avonden) niet of nauwelijks van de grond.

Om nu de leden ook de mogelijkheid te geven om inderdaad zélf activiteiten te organiseren, stellen we voor om een werkgroep- activiteiten op te richten, waarbij ieder zich kan aansluiten die best weleens of wellicht permanent Apol-

lo-aktiviteiten wil organiseren. Hierbij roepen we dan ook de leden op om zich bij het werkgroepje aan te sluiten, als zij ideeën hebben en best weleens wat willen organiseren. Door in zo'n groepsverband te gaan werken krijg je tenminste het gevoel dat je een steuntje in de rug hebt. Anderen kunnen helpen met de organisatie van een en ander en dan wordt het vast nog gezellig. Hoe zo'n werkgroep het beste funktioneert moeten we maar eens bezien. Misschien met een vaste kern van leden die zo nu en dan worden bij gesprongen door leden die incidenteel iets willen organiseren. Zo zijn er nog andere mogelijkheden.

Wat is nu de taak van het bestuur hierin? Ten eerste moet het bestuur weten welke gevolgen de door de leden te organiseren activiteiten hebben voor o.a. financiën en kontakten met Erfcentrum. Voorts moet het bestuur erop toezien dat er een goede spreiding van activiteiten over het jaar is (dat er niet driemaal achtereenvolgende soortgelijke activiteiten worden georganiseerd). Om die koördinatie te bevorderen stellen we voor dat twee leden van het bestuur in die activiteitenwerkgroep gaan zitten of er in ieder geval stevige kontakten mee onderhouden.

Het bestuur gaat dan bestaan uit mensen die zich vooral bezig houden met de meer administratieve

aangelegenheden enerzijds en anderzijds uit mensen die zich vooral bezig houden met de programma-kant van het beleid. Zodoende wordt ieder lid van het bestuur aanspreekbaar over een bepaalde (speciale) taak. Desalniettemin willen we ons onthouden van formele aanduidingen. We doen het samen. Overigens zijn we nog niet compleet.

jan, peter, evert-jan, fred.

HET BESTUUR STELT VOOR :

HET BESTUUR DOET VOOR HET NIEUW TE KIEZEN BESTUUR

DE VOLGENDE VOORDRACHT :

peter evegaars

jan hoen

fred van odijk

evert-jan schenkelaars

SAR-feest.

Vrijdag zou er een feest zijn op de Sosjale Akademie. Het werd aangekondigd als een integratiefeest. Homo's gratis, hetero's een gulden toegang. Met het duo Sonnika en Gré en daarna disko. Voor mij voldoende reden om een kijkje te gaan nemen.

Gelukkig kwam ik bij de parkeerplaats Eric tegen. Nu kon ik tenminste zonder uren te zoeken, of in ieder geval in gezelschap van Eric naar het feest toe gaan.

Eric werd zonder aarzeling toegelaten, en kreeg meteen een roze pamflet in de handen gedrukt waarin het verschijnsel 'heterosexualiteit' uit de doeken werd gedaan.

Hij was dan ook gekleed in een smetteloos wit pak, waardoor de portier totaal geen aanleiding zag hem te vragen naar zijn sexuele geaardheid.

Met mij had hij aardig wat meer moeite. "Ben je homo of hetero?" "Homo". "Vreemd, ik heb je nooit eerder gezien". "Nou, dan had je toch eens wat beter moeten kijken, of kom je nooit in homo-tenten?" Geen reactie. Ook ik kreeg eenzelfde roze pamflet en mocht van de nog steeds wantrouwige portier gratis, dus als homo, naar binnen. (Als je het mij vraagt vertrouwt die knul me nog steeds voor geen cent.)

Deze reactie had ik eigenlijk wel zo ongeveer verwacht. Dankzij Eric hoefde ik geen proeve van bekwaamheid af te leggen. Ik denk dat ik zonder hem mooi een gulden had moeten dokken in ruil voor een fel-rode afdruk op mijn wang van de lippen van de portier of een van zijn holmaatjes. En daarmee zou ik dan de gehele avond tot hetero ge-doodverfd zijn.

Ook ik had natuurlijk mijn roze driehoekje op kunnen spelden. Dat had aardig wat frustraties bij mij en de portier kunnen voorkomen. Nu ik dat echter niet gedaan heb, nu je niet aan mijn uiterlijke verschijningsvorm of mijn gedragingen kunt afleiden dat ik flikker ben, ben ik verdacht, hoor ik er kennelijk niet meer bij.

Deze houding van homo's tegenover, zal ik maar zeggen -op hetero's lijkende homo's-, vind ik ronduit walglijk en getuigen van een intolerantie. Wel op een provocerende manier hetero's verwijten dat ze discrimineren, maar zelf op eenzelfde intolerante wijze 'afwijkende' homo's benaderen. Vooral bij demonstraties valt het op dat juist deze groep probeert de aandacht te trekken. Misschien is dat juist de reden waarom ik zelf nauwelijks gemotiveerd raak voor zulke optochten. Alles moet zo nodig in het plaatje

passen. Hetero's zijn vlotte, stoere, flie-refluitende knapen en homo's zijn zachte, verwijfd pratende nichterige typetjes. Deze hokjesgeest vind ik volkomen absurd. Iedereen moet voor zichzelf uit kunnen maken hoe hij of zij zich wil gedragen, hoe hij of zij eruit wil zien. Afwijkend gedrag moet volledig geaccepteerd worden; zowel homo-sexueel gedrag door hetero's als hetero-sexueel gedrag door homo's om maar twee uitersten te noemen. Maar ook ander homo-sexueel gedrag door 'zachte' homo's (om zelf maar weer eens mee te doen aan de etikettenplakkerij).

Was er destijds niet een unaniem verzoek het kenmerk 'homosexueel' te schrappen van het registratieformulier waar de politie mee werkt ? Laten we dan ook zelf ophouden met die narc -in-hokjes-stopperij. Geef een ieder de vrijheid waar hij of zij recht op heeft.

-Omdat ik pas vrij laat aankwam op het SAR-feest heb ik het forum moeten missen. Door het ontbreken van een adequate geluidsinstallatie zou ik trouwens toch weinig hiervan opgestoken hebben, tenzij ik tot de voorste regionen had kunnen doordringen. Door mijn lengte vind ik dat meestal vrij asociaal, en zeker op de SAR zou ik dat

niet gedurfd hebben. Ik zou er trouwens ongetwijfeld niet de kans voor gekregen hebben.

Met genoeg heb ik kunnen genieten van Sonnika en Gré, die ook nu weer adequaat inspeelden op reacties uit het publiek. Teruglopend door de met roze WC-papier versierde gangen viel mijn oog op de vele plaatjes van verschrikkelijk mooie jongens, die voor deze gelegenheid niet zo nodig de nieuwste mode van C & A moesten tonen, maar zichzelf mochten aanbieden.

In de diskoruimte aangekomen raakte ik aan de praat met een leuke knul. Omdat een echte homo weet wat dat inhoudt zal ik u, voor wie dit periodiek immers bestemd is, de moeite besparen van de details hiervan kennis te nemen.

Terug richting uitgang vroeg Kees me een lift en kreeg die ook. Hij had er kennelijk niet op gerekend met lege handen huiswaards te moeten keren.

De plaatjes van de mooie jongens waren inmiddels voor het grootste deel van de muur getrokken, bestemd voor grondiger analyse thuis.

Met Kees liep ik vervolgens richting auto, die natuurlijk veel dichterbij geparkeerd had kunnen worden. Weet dat eens, nietwaar Eric?

In no-time was Kees bij zijn voordeur en kon ik het feest thuis voortzetten.

Jan Heerema.

nagekomen stukken

POST, LEDENADMINISTRATIE EN ARCHIEF

Ons postbusnummer is aardig bekend bij een groot aantal mensen en instellingen, want ik heb regelmatig (1 á 2 x per week) een handvol brieven etc. Leuk dus.

De ledenadministratie raakt steeds beter georganiseerd. Gezien de toch wel enorme toename van het aantal leden (40 á 50) en het nog enormere aantal verhuizingen (eens zo veel) is het inmiddels nodig om het adressenbestand wat uitgebreider te organiseren. Het aantal opzeggingen bedroeg in het afgelopen jaar een tiental, op de A.L.V. van 1.2.'80 zijn een tiental leden geroyeerd wegens niet betalen, en op de A.L.V. van 16.1.'81 zal voorgesteld worden een aantal leden te royeren wegens hetzelfde feit.

Het blijkt overigens steeds weer, dat sommige leden ofwel slordig zijn ofwel niet geïnteresseerd genoeg in Apollo, want ze sturen geen adreswijziging. Stom of vervelend voor ons.

Sinds enige maanden wordt het archief bijgehouden door Henk van Leur, die dus ook alle stukken en groepsverslagen moet ontvangen.

Dirk

DE KLIK

- over stijlloosheid en het verlangen naar lucht en ruimte-

De laatste tijd word ik nog al eens gekonfronteerd met een aantal tekortkomingen en gebreken, die men zou kunnen samenvatten onder de term claustrofobie. Dat is de angst om zich in een afgesloten ruimte te bevinden.

Bij mij uit zich die claustrofobie in de angst om op een eindmanifestatie van het Flipofes door de daar aanwezige paarse en roze figuren te worden ingesloten en opgezogen in het bovenaardse homosubcultuurtje.

Al goed: claustrofobie heeft te maken met benauwdheid. De stap van benauwdheid naar nauwe relaties is niet zo'n grote stap en ik raad een ieder aan die stap met mij te maken in de overtuiging, dat deze stap nodig is om te komen tot ontsluiting van de rest van het betoog: benauwdheid, vernauwing, nauwe relaties, in-crowd, kliek. En bij kliek terechtgekomen kom ik toe aan de probleemstelling van vandaag: "Is het mogelijk om binnen Apollo tot volwaardige eksklusieve één-één-relaties te komen?" Een aprioristisch antwoord mijnerzijds luidt: nauwelijks.

Als iedereen met iedereen in kontakt staat en men in de kliek is opgenomen, dan is het niet mogelijk om in een één-één-relatie de ander te leren kennen, zoals hij is.

Wat is het geval? Eksklusieve relaties tussen twee personen worden onmogelijk gemaakt door het gevecht om de buit. Is eenmaal een nieuwe buit in het vizier, in de vorm van een frisse jongen, dan springt iedereen hierop af. (Ik spreek hier geheel vanuit mezelf en voeg daarbij meteen mijn verontschuldigingen voor het veronachtzamen van de eventuele aanwezigheid van frisse meisjes van wie ik afgezien van enkele ontsporingen in het verleden verder geen verstand kan hebben).

De nieuweling komt binnen op Apollo en moet zich inwerken in de kliek. Als hij er een beetje aardig of leuk uitziet, is dat voor hem geen groot probleem.

Maar tegenover hem vindt hij de massa wolven die reeds uitvoerig over het voetlicht zijn geweest en al helemaal een eigen plaats en naam in Apollo hebben toegewezen gekregen. Het zal- als eenmaal de introductie is geschied, of zelfs nog ten tijde van de introductie- niet lang duren, voordat ook de nieuweling een beschreven blad is. Vele mensen gaan zich met hem bezighouden, gesprekken over en weer zorgen ervoor dat in korte tijd iedereen bij iedereen 'bekend' is en de situatie van vóór de komst van de nieuweling weer is hersteld. Een situatie, die ik wil aanduiden met de term relationele vernauwing.

Er valt een parallel te trekken tussen relationele vernauwing en vaatvernauwing. Beide zijn het product van slechte gewoonten en beide hebben ingrijpende gevolgen voor 's mensen gezondheid. Vaatvernauwing leidt onder andere tot hartklachten, relationele vernauwing leidt tot impotentie.

Om dat laatste wat duidelijker te stellen:

relationele vernauwing op zich is geen probleem, het wordt pas een probleem als bepaalde mensen hierdoor bij wijze van spreken impotent gemaakt worden, omdat hen de lust wordt ontnomen tot het ontdekken van elkaar, elkaars karakter en capaciteiten in een exclusieve één-één-relatie. En dan heb ik het hier nog slechts over emotionele doch seksloze betrokkenheid op elkaar. Voor seksvolle betrokkenheid is dan al helemaal geen kans meer, immers iedere lust is vergaan, men is impotent gemaakt. Op Apollo kent iedereen iedereen, tenminste van horen zeggen. Een roddel is in luttele minuten rond. Relatieproblemen troef. Nu is het konstateren van wederzijdse hulp in relationele problemen op zich een vreugdevolle zaak. Immers: is naastenliefde niet een puur-christelijk gebod? Maar naastenliefde kan ook te ver gaan en zelfs omslaan in naastenhaat. Dat laatste is het geval als men teveel op elkaars lip zit, als men niet de ruimte krijgt die ieder mens nodig heeft om op adem te komen.

De één heeft veel ruimte nodig, de ander weinig, doch ieder op zijn minst een minimum. Maar ja, het

zal wel weer mijn probleem zijn en niet dat van anderen. Het is mijn claustrofobie en mijn angst voor vaatvernauwing in de relationele betrekkingen tussen Jantje, Pietje, Klaasje etc. Hoe graag ik het ook wil, ik neig meer naar individu dan naar kollektief. Voor mensen als mij is lucht en ruimte een eerste vereiste voor een vreugdevol bestaan. Denk dat ik maar weer hetero word.

Fred van Odiijk.

WAT IS HETEROSEKSUALITEIT ?

Heteroseksualiteit is een toestand, waarin de betrokkenen een dwangmatige emotionele en seksuele interesse hebben voor het andere geslacht. Natuurlijk zijn er op grond van anatomische, psychologische en culturele afwijkingen veel problemen die overwonnen moeten worden. En juist dit voelen heteroseksuelen als een uitdaging. Ze gaan daarom met veel inventiviteit en enthousiasme tegen deze tegenstellingen aan. Eigenlijk kan men zeggen dat heteroseksualiteit in onze samenleving zelfs wordt beloond.

Hoe ontstaat heteroseksualiteit ?

Theorie 1: opvoeding ouders.

In de meeste gevallen van het dwangmatig gedrag komt naar voren, dat de ouders er al aan hebben geleden.

Theorie 2: een trauma uit de jeugd.

Een slechte ervaring met hetzelfde geslacht in de jeugd kan latere afwijzing van het eigen geslacht tot gevolg hebben. Uit angst voor hetzelfde geslacht zinkt het verlangen daarnaar naar het onderbewuste en komt de hetero-neurose weer te voorschijn.

Theorie 3: sociale oorzaken.

Vele hetero's laten zich meeslepen door de voortdurende beïnvloeding door de massamedia en hun gedragspropaganda, en leven uitsluitend volgens deze dictatoriale clichés. We moeten hen niet afwijzen, maar hen met begrip en met medelijden tegemoet treden. Want de afwijzing, waarmee ze hun eigen geslacht en daarmee zichzelf bejegenen, wijst erop hoezeer ze hun eigen seksualiteit en de relatie met zichzelf verloren hebben.

Theorie 4: pathologische voorbestemdheid.

Vele hetero's geloven er heilig in, dat ze 'zo' geboren zijn. Ongelukkigerwijs maken zij dan een grote vergissing. Want zoals wij allen, zijn ook hetero's het produkt van de relatie tussen hun eigen ik-zijn en hun omgeving, dus dragen ook de hetero's zelf een zekere verantwoordelijkheid voor hun neiging.

Theorie 5: maatschappelijke onderdrukking.

Het is bewezen, dat de meeste hetero's uit een milieu komen waarin de vreugde aan het eigen lichaam genadeloos is onderdrukt. Vele psychische spanningen kunnen uit het afwijzen van het eigen lichaam ontstaan.

Theorie 6: angst voor de dood.

Vaak is de angst voor de dood de grond van de heteroseksuele paring. Veel hetero's zijn door de sterke drang zich voort te planten tot hun geaardheid gedreven.

Theorie 7: hormonale storingen.

Eén theorie gaat zelfs zover om te stellen dat heteroseksualiteit hormonaal is bepaald. In plaats van een normale verhouding tussen de twee hoofdhormonen hebben hetero's een overschot aan het ene hormoon en een tekort aan het andere, wat tot gevolg heeft, dat ze niet in staat zijn een bevredigende relatie met het eigen geslacht op te bouwen.

Theorie 8: economische gronden.

Onze maatschappij geeft premies (nota bene :
p r e m i e s) voor heteroseksuele paring.

Overgenomen uit een uitdeelfolder van de Roze Driehoek, een vertaling van een artikel uit een Duits blaadje.

AGENDA

- 2 januari : NIEUWJAARSBORREL vanaf 20.00 uur.
(misschien is dit bericht te laat,
jammer dan !)
- 16 januari : thema-avond over GESLACHTSZIEKTEN
lezing met lichtbeelden (!!) door
enkele medewerk(st)ers van de
'derma-poli' van het Dijkzicht.
21.00 uur.
- 23-25 januari : vormingsweekend. hierover kreeg ieder-
een al uitgebreid bericht. voor meer
informatie en aanmeldingen :
jan pieter rondeltap - 67.33.94
eric bezemer - 77.31.92, en/of
postbus 1490, 3000 bl rotterdam.
- 30 januari : de film 'nous étions un seul homme',
(onder het verhaal van een jonge fransman,
voorbehoud) die door zijn dorpsgenoten voor gek
versleten wordt, zijn 'vriendin', en
zijn vriend, een duitse soldaat, die
gewond is geraakt. weinig tekst, maar
schitterende beelden. 21.00 uur.

drukwerk

P O R T

B E T A A L D

R O T T E R D A M

A P O L L O ,
soos voor jongen/jongen/meisje/meisje

Postbus 1490

3000 BL R O T T E R D A M