

NIJNTJE VOORBLAD
Maandblad van
ANNO 1800

Specs voor jongen-jongen-meisje-meisje



NOVEMBER/
DECEMBER 1979

APOLLO SOOS VOOR JONGEN-JONGEN-MEISJE-MEISJE
VONDELWEG 20 POSTBUS 1490, 3000 BL ROTTERDAM

Apollo is een vereniging, die zich richt op jongeren, die zich nog maar pas bewust zijn van hun (homo)seksualiteit. De activiteiten van Apollo zijn door en voor de leden, en bestaan uit opvang, bewustwording, vorming en actie.

Apollo heeft iedere vrijdagavond soosavond. Iedere tweede vrijdag van de maand is er een vergadering voor alle leden op de societeit, waarop iedereen zijn ideeën kwijt kan, en waarop verslag gedaan wordt.

Kontaktadressen van de groepen :

Bibliotheek : Ben Franken (209183)
Societeitsruimte : Rob Spros (148573)
Financiën : Peter Verbeet (515319)
Maandblad : Eric Le Coultre (113663)
Post, archief, ledenadministratie: Dirk Spaling
(674930)
Sport : Theo Jansen (774830)
Publiciteit Eric Le Coultre (113663)
Toneel : Ben Franken (209183)
Huisvesting : Michiel Eldering (674953)
Programma : Ben Franken (209183)
Introductie : Eric Bezemer (773192)
Flikkerfestival : Michiel Eldering (674953)
Maatschappelijk Werk : Roosmary Ma'oor (673856)
Telefoonnummer societeit : 112118
Gironummer Apollo : 3335919

Redactie : Dirk(674930); Ronald(124739); Ron(01899-16324); eric(113663); Hans; Herman(01899-8211)

Lieve allemaal,

na weer heel wat ijver is het ons dan toch weer gelukt: het zesde Vijgeblad ligt voor jullie. Over de techniek hebben we het maar niet meer: jullie zien het wel. Een ander punt is de copy-stroom: die geeft op het ogenblik grote mate van tevredenheid. Wat ons betreft: houden zo! Aan een of ander speciaal kerstnummer doen we niet: er zijn genoeg andere bladen die in die behoefte kunnen voorzien, als je die behoefte tenminste hebt. Binnenkort kunnen jullie een écht pottennummer verwachten, waarvoor wij graag een keer als redactie ruimte willen maken. Er zijn al een paar aktieve dames, maar beslist nog té weinig voor een compleet pottenblad. Dus meiden kom op, nu heb je eens de kans om al jullie gal te spuwen; laat die kans niet voorbij gaan! Dan nog maar even een harte-

kreet van ons bestuur: het zou toch zo aardig zijn (en ook veel gezelliger) als er weer eens wat meer mensen op de maandvergadering komen. En dan niet op de vergadering alleen maar ook bij de gezamenlijke eetpartij, die zo langzamerhand traditioneel aan zo'n vergadering voorafgaat (zie ook de agenda). Dat was het, veel plezier bij het lezen!

INHOUD:

Liefde in leer,....4	verhaal
Kanttekening.....9	
Gedichten.....11-14	
Maandbijeenkoms,	
verhaal..15	
Lieve Hemel.....17	
Internationaal....19	
De verhuizing,	
verhalenserie...21	
Rijps Vijgen...22,23	
Programma.....23	



Liefde in leer.

Ik kan me niet meer zo goed herinneren, wanneer het precies was. Het doet er ook niet veel toe. Het was in ieder geval op een zaterdagavond. Ik was meegenomen door twee goede vrienden naar een bar, waar ik nog nooit geweest was. Ergens voelde ik, dat deze tent anders was dan de andere, waar ik vaker kwam. Er hing 'n andere sfeer of zo. Het was er ook donkerder. Ik zag er nauwelijks iets. Ik kon nou niet zeggen, dat ik me er zo thuis voelde en vond het eigenlijk allemaal maar een beetje eng.

Toen mijn ogen wat aan de duisternis gewend waren, had ik het al snel door. Tegen de kale betonnen muur tekenden zich schimmen af van heren in zwartleren kledij, met grote laarzen en nazi-aandoende petten op. Op dat moment, moet ik bekennen, dat ik dacht : Mijn God, waar ben ik nu weer terecht gekomen? Angstvallig zocht ik naar die twee vrienden, maar die waren nergens meer te bekennen. Ik kon ook niet weggaan, want ik was afhankelijk van hen, wat betreft vervoer. Het enige, wat ik kon doen en wat mij ook het beste leek, was aan de bar gaan zitten en daar in alle anonimiteit een pilsje drinken. Toch kon ik het niet laten wat nieuwsgierig om me heen te kijken. Dus dit waren ze nou! De macho-nichten. Ik fixeerde mijn blik op een oud opaatje van rond de zeventig in een strak zittend leren pak, die als een aasgier loerde op zijn linkerbuurman, die een snor had, waar onze burgemeester jaloers op zou kunnen zijn.

" Geef deze jongen wat van mij te drinken."

Naast mij stond ook een heer in 't leer, die bij nader kijken slechts een jongeman bleek te zijn. Hij zag er wel leuk uit. (Zeker weten deed ik het niet vanwege de economisch verantwoorde verlichting) Ik nam een pilsje. M'n tweede al. Ik moest het wel wat kalmer aan gaan doen.

"Wat zit jij hier de kat uit de boom te kijken" vroeg de jongen. Hij scheen mensenkennis te hebben.

" Ja, ik ben hier voor het eerst, met twee vrienden mee. Maar die zie ik nergens meer. Dus wacht ik hier maar, aangezien ik dit nou niet bepaald een tent vind om eens gezellig in de rondte te gaan lopen."

" Waarom niet? " Hij had een aangename stem.

"Nou, dit hoeft allemaal niet zo voor mij"

"O, jij bent zo'n mannetje van "Wat de boer niet kent, dat vreet die niet?"

"Sorry, maar dat vind ik wel even wat anders"

"Waarom? In dat spreekwoord gaat het over eten, maar het is net zo goed op liefde van toepassing!"

"Liefde? Zeg maar gerust sex", zei ik misschien wat te arrogant. Zelfs in het donker kon ik zien, dat zijn ogen even oplichtten. Hij drukte z'n peuk uit en begon alweer een nieuwe te draaien.

"O ja, dat vergat ik even, wij kennen geen liefde, alleen maar harde rauwe smerige porno"

Ik schrok even. Als je het zo stelde, klonk het inderdaad een beetje cru.

"Dat zei ik niet" .

"Wat zei je dan wel?" .

"Ja God, voor mij is liefde nu eenmaal niet elkaar een beetje afbeulen" .

Hij lachte: "Je hebt wel een genuanceerde blik, hè?" Ik voelde me beledigd.

"Nou, zo is het toch?"

"Tuurlijk joh"

"Waarom dragen jullie anders die leren kleding?"

"Waarom draag jij een spijkerbroek?"

"Dat slaat nergens op, jullie dragen allemaal leer, terwijl de gewone mensen zich kleden op de manier, waarin ze zich op dat moment lekker voelen, zonder enige seksuele bijgedachten."

"Wat lijkt het me toch fijn, als je de wijsheid in pacht hebt." zei hij wat cynisch.

"Nou, je hoeft niet met me te praten, niemand dwingt je hoor"

"Nee, was dat maar waar"

"hoe bedoel je?" vroeg ik wat naïef.

"Nee laat maar" lachte hij.

Van mij mocht hij weggaan. Maar dat deed hij niet. Mensenkennis?

"Dus jij vind ons maar een stelletje perverselingen?" ging hij verder.

"Ik wil helemaal niet generaliseren. Ik vind alleen dat wat jullie allemaal doen niets met liefde te maken heeft"

"En wat doen wij, zonder te generaliseren, dan wel allemaal?"

"Nou, wat ik zo gehoord heb, slaan jullie elkaar met.

zweepen, zeiken jullie over elkaar heen en binden jullie elkaar vast."

"Nou, je hebt de boekjes wel gelezen, nietwaar."

"Ik zei, dat ik dat gehoord had"

"Vanwie, als ik vragen mag?"

"Van die twee vrienden, met wie ik hier ben."

"En die houden ook niet van elkaar?"

"Heuswel."

"Sorry, als ik je shockeer, maar die komen hier ook niet om de planten water te geven"(Jezus, daar zat wat in). Ik was even stil.

"Hoe heet je eigenlijk?", vroeg hij.

"Marcus" zei ik redenloos verlegen.

"Marcus, luister eens. Sorry, ik ben Eduard. Maar luister eens. Je had het daarnet steeds over de dingen, die wij met elkaar zouden doen. Ik zal ze echt niet gaan ont-kennen, want je mag gerust weten, dat ik het heerlijk vind om vastgebonden te worden. Ja, ik ben masochist. Maar om al die dingen te doen, heb je wel twee mensen nodig. Ik vind het gewoon zalig om een beetje pijn ge-daan te worden. En ik sta dat recht, want ik zie dat als een recht, echt niet aan iedereen toe. Dat moeten mensen zijn, die ik vertrouw. En dat kan iemand zijn, die het zelf lekker vindt om een ander aan z'n wil te onder-werpen, want daar komt het in feite op neer, of iemand die het doet om het mij naar de zin te maken. Maar zou het daarom alleen smerig en pervers zijn? Nooit in aan-merking kunnen komen voor de benaming: liefde? Ik weet niet, wat jij lekker vindt om te doen of om te onder-gaan. Mijn God, dat is jouw zaak, maar ik weet wel, dat ik de laatste zal zijn om daar een oordeel over uit te spreken. Ik weet best, dat er verschil is tussen liefde en sex, maar wil jij zeggen, dat ieder geval, iedere keer dat jij met een jongen naar bed bent geweest en het spel op de voor jou zo zuivere manier hebt gespeeld, dat voort kwam uit liefde? Dat maak je jezelf niet wijs. Tuurlijk er wordt hier best goedkoop gerommeld, maar dat gebeurt overal en houdt beslist niet in, dat een sm-relatie al-leen maar op sex gebaseerd is, dat kan best liefde zijn. Jezus, waarom niet?"

Ik staarde in mijn glas.

"Marcus, jij bent een flikker of je hebt in ieder geval homoseksuele gevoelens, nietwaar? Heb je dan nog niets



van dit leventje geleerd? Jullie gaan wel de straat op om tegen bisschoppen te protesteren. Jullie zeggen: Wij zijn ook mensen, wij hebben recht op onze eigen gevoelens. Maar intussen blijven wij, ook voor jullie, een stelletje enge smeerlappen en pedofielen, om maar een straat te noemen, veroordelen jullie ook, omdat ze jullie naam zouden verknallen. Jullie zijn tegen discriminatie, maar jullie doen het zelf net zo hard."

"Nu ben jij het, die generaliseert", zei ik zacht. Een tijdje zeiden we helemaal niets meer. We dachten na. Toch wilde ik nog iets weten:

"Maar vertel jij me dan eens, wat je er lekker aan vindt"

"Vertel jij me eens, waarom je het lekker vindt om afgezogen te worden."

"Ja, Jezus, dat weet ik niet. Dat is een gevoel." (Kreeg ik een kleur?)

"Nou, dit idem dito. Maar ik wil best wel proberen het uit te leggen. Ik geloof, dat ik het zalig vind om helemaal aan de wil van een ander overgeleverd te zijn, in een ander z'n macht te zijn. Te weten, dat ik van hem ben, ook al is het maar voor een avond, te weten, dat hij kan doen en laten met mij, wat hij maar wil. Ja, het is moeilijk onder woorden te brengen. Het is ook een gevoel."

"Maar die pijn, ik zou jou nooit pijn kunnen doen."

"Ook niet, als je wist, dat een bepaalde portie pijn voor mij net zo lekker is als een streling voor jou?"

Toen André die volgende dag belde om te vragen, waar ik gisteravond in Godsnaam gebleven was, praatte ik zachtjes om de man, die in mijn armen lag, niet wakker te maken. Ik was toch maar een tedere meester.

HERMAN KAAL.

Doorbraak: Zélf s Libelle (!) heeft nu een interview met 2 samenwonende flikkers gepubliceerd!

Kanttekening.

De meest fundamentele vraag, die we ons kunnen stellen, is die naar de zin van het bestaan. Ik zou er geen eensluidend antwoord op kunnen geven, zo er al een antwoord bestaat. Een deel van het antwoord zal misschien te maken hebben met geloof.

Wat is dat eigenlijk, geloof? Ik denk, dat dat voor iedereen iets anders is. Geloven kun je in een God, maar ook in het noodlot of het toeval. Echter, niemand is zonder geloof; een mens zonder geloof is een mens zonder toekomst, we hebben allemaal iets nodig, een houvast, een handvat, of algemener : een kader, waarbinnen je je levenservaringen verwerkt.

Ontbreekt dat geloof, dan blijft in feite de vraag naar de zin van ons bestaan onbeantwoord. Mensen zonder geloof hebben geen enkel perspectief, hun bestaan kan hen als zinloos voorkomen. Een aantal trekt daar zijn of haar conclusies uit met soms fatale gevolgen. Maar is het een oplossing? Ja, een oplossing is het altijd, maar de juiste? Dat is een vraag, die ik hier niet durf te beantwoorden. Ik zie het leven als een strijd; of je de strijd aankunt, hangt af van de wapens, die de natuur ons meegaf in de vorm van onze persoonlijkheid. En natuurlijk dat geloof: mensen, die ^{een} overtuiging hebben, die voor hen onomstotelijk vaststaat, zullen dit leven aankunnen. Anderen, die een minder vastomlijnd doel zien, zullen het altijd moeilijker hebben. Zij zien zich voor de taak gesteld een dergelijk doel (eigenlijk geloof) te gaan zoeken. Dat kost moeite en vooral veel energie. Ik ben er van overtuigd, dat een ieder het kan vinden, maar of je het ooit zult zien, hangt toch ook weer in belangrijke mate samen met je persoonlijkheidsstructuur. Er zijn legio voorbeelden te noemen van mensen, die uiteindelijk aan zichzelf ten ondergaan, iets, wat Louis Couperus zo meesterlijk beschrijft in zijn boek Eline Vere.

We zijn zo gauw geneigd dit soort mensen te veroordelen en te beschuldigen van te weinig fut; decadent of wat dan ook en ik denk, dat we daar mee op moeten passen. Niemand is uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor de structuur van zijn/haar persoon. Die stond voor een deel al bij de geboorte vast en heeft bloot gestaan aan onuitwisbare invloeden.

saten we hen, die het doel niet hebben kunnen vinden herdenken en hopen, dat anderen met en na ons het wel zien.

C.J.

De introductiegroep zoekt uitbreiding .

De introductiegroep bestaat momenteel uit de volgende mensen: Ben Franken, Erik Bezemer, Frans Oostrum, Hans Houweling, Kees Waaldijk, Michiel Eldering, Nico van de Mijde en Roosmarie Majoor. Wij hebben allemaal ongeveer eens in de 4 à 5 weken introductie op Apollo. Dit betekent van 20.00 uur tot 00.30 uur op Apollo zijn, nieuwe mensen aanspreken, hen iets vertellen over Apollo, luisteren, kortom nieuwe mensen op hun gemak stellen. Verder organiseren wij avonden voor nieuwe bezoekers van Apollo.

Onze groep bestaat nu al 1 1/2 jaar en wij hebben in deze periode veel aandacht besteed aan het functioneren van die groep op zich. We vinden dit erg belangrijk omdat je o.i. het gevoel moet hebben dat je je introductie ervaringen aan de groep kunt vertellen. Opbouwende kritiek van de groepsleden kan dan erg leerzaam zijn. We hebben ook veel aandacht besteed aan wat iedereen vindt van introductie en welke problemen ieder bij het voeren van een gesprek heeft. Van de landelijke introductiegroep van het COC hebben we enkele malen een training gehad.

Omdat enkele mensen wegens drukke werkzaamheden uit de groep zijn gegaan zoeken we er nu weer een paar mensen bij.

Ben jij geïnteresseerd? Zie je wel iets in het werken in een groep? Wil jij ook meedenken over introductie? Heb je tijd om eens in de 3 weken een avond bij iemand thuis, bij elkaar te komen en eens in de 4 à 5 weken dienst te hebben op Apollo? Geef je dan op bij een van ons en/of kom op 20 december om 20.00 uur bij Hans thuis. Je kunt dan eens kijken en achteraf beslissen of je mee wilt doen. Graag tot dan.

Ben, Erik, Frans, Hans, Kees, Michiel, Nico en Roosje.

Ik had het kunnen weten,
maar wilde het niet,
ik was van je bezeten,
maar-hoe je 't ook beziet,
je bent het eenvoudig niet.

Je bent niet zoals ik
van de verkeerde kant.
Ik weet nog wat je zei:
ik voel met jou geen band
en ik : ik houd mezelf in de hand.

Ik zie je daar nog staan :
je lokken mooi en blond,
wat keek je me doordringend aan,
je wist niet, wat ik van je vond
en ik : ik wist niet ,wat me aan je bond,

Toen zag ik je niet meer,
ik was te ver gegaan.
Toch zal ik nog een keer
jou helemaal zien staan,
dan niet meer.....
in een dolle,dwaze waan.

F.

Het gedicht droomt
Door de open deuren
van mijn balkon
het geruis
van oude bomen
in de uitgedroogde
bijna dode tuinen
doet mij denken
aan zee.
Hopeloos verlangend
vergaan langzaam
maar zeker
de muren
van mijn slaap
en verdwijnt dit gedicht
als een verontruste vogel
in het ruisend gebladerte
van de oude bomen
die langzaam
maar zeker wijken
naar de aarde
terug.

Leon Groenenboom.

(Een gedicht dat een goede vriend van mij
eens aan mij opstuurde. Michiel.)

Zacht grijpt mijn vuist
het puntje van het donze dekbed
Op zoek naar thuis; warmte, liefde,
een plaats om te schuilen.
Heel warm en vochtig
van zweet en tranen,
in het donker van onder de dekne.
Ik vind -schokschouderend-
de waarheid van mijn lijf;
de eenzaamheid van mij zelf.

-.-

30 juni, 1979.

Michiel.

KIJK

spiegels spreken jou aan
drie in één die voor je gaan staan

-in beeld toon je je als ster
stralend idool, bestaard door velen

-geil uitdagend stuk: veel minder ver
sta jij nu solo te spelen

-heel dicht tegen me aan laat je je bijna gaan
en door de huid van je lieve gezicht
tintelt emotioneel rationeel wankel evenwicht

fijn beeld van een vent
beeld van een fijne vent

Brice van Wittveen

Vrijdag 12 oktober, maandbijeenkomst.

Smiddags is D bij mij om wat dingen te regelen. We nemen de agenda voor die avond even door. Het kost me moeite de dingen weer na mijn vakantie op te pikken.

Later, om een uur of zeven belt D ;,, heeft kiespijn, of ik wil voorzitten, zeg ja. Heb de hoorn nog niet neergelegd of word al weer gekonfronteerd met dat rare gevoel dat ik het aan de ene kant best leuk vind maar eigenlijk helemaal geen zin heb op de voorgrond te treden. Zou liever in hoekje zitten en luisteren, maar als voorzitter moet je toch iets meer doen. Of niet? Maar ja, misschien kan ik het dit keer beter dan op die vergadering van vorige maand die meer op een draak van een zakelijke vergadering uit mijn vorige loopbaan leek dan op een gelegenheid om enthousiaste ideeën te opperen. En dat laatste is toch waar die maandbijeenkomsten voor zijn. Werkt het eigenlijk wel? Wie voorzit en hoe is eigenlijk nooit besproken net zo min als de manier van besluitvorming.

Als ik op Apollo binnen kom kijkt het soep etende groepje me aan met zo'n blik van: "daar heb je de voorzitter, we kunnen beginnen." Voel me heel lullig. Weet niet wat ik moet antwoorden op de vraag hoe mijn vakantie was. K vraagt aan mij of we dan maar zullen beginnen.

De vergadering is redelijk bezet. Leuk, J is er en K die volgens mij barst van de energie als ik die sprankelende bruine ogen zie. B. notuleert, jammer dat ik niet naast hem zit; als B er is heb ik altijd het idee dat er niets fout kan gaan. Vorig verslag; sla per ongeluk dingen over. Mededelingen; kan een briefje niet vinden; oppassen, niet te lang aan het woord zijn. Eigenlijk voel ik me wel lekker nu, zijn toch allemaal wel fijne mensen. Als M aan het woord is krijg ik zelfs een gevoel van gezelligheid over me.

Dan opeens is er een discussie over de strip-affiche, voor- en tegenstanders. Ik volg het niet meer.

Zie alleen twee felle verdedigers van hun eigen standpunt. Jezus, hoe kom ik daar nu weer uit! Moeten we hier nu over praten? Moet ik de uitvoerige uiteenzettingen afkappen? Ze zien toch zelf ook wel in dat je het niet te lang moet maken. Beslissing: er moet binnen Apollo gepraat worden over besluitvorming op de vergadering en over de strip-affiche. Die besluitvorming hadden we al lang geleden moeten bespreken, nu zitten we er mee. Je kunt nu eenmaal niet alles ter stemming brengen en de meerderheid laten beslissen. Dictatuur van de meerderheid. E waarschuwt voor tros en avro mentaliteit op Apollo. En dan, moet je op een maandbijeenkomst over een onaangekondigd agenda punt een beslissing nemen, als het over wat belangrijkere dingen gaat?

Haast me naar de rondvraag; er wordt al geschoven en opgestaan. Einde vergadering.

J vond gepraat over poster vervelend en te lang, waarom zegt hij dat dan niet? P adviseert de volgende vergadering een voorzitter te nemen die meer van de dingen afweet. Voel me afgaan. De voorzitter, pispaal voor ieders ongenoegen over de gang van zaken die ze allemaal zelf in de hand hebben.

Even lekker kletsen met E en M. Beetje vroeg naar huis, heb het wel gezien. Morgen doe ik niets.

Michiel.

 Op 15 en 16 dec. worden er in "De Klimmende Bever" (Heremvaard 25 Ijsselmonde), voorstellingen gegeven v.h. toneelstuk "Snoepjes". Op 15/12 begint men om 21.00, op 16/12 om 20.00 uur. Kaarten à 8,50 bij NVSH, MA EN VRIJ van 10 tot 16.30 uur, di, wo en do van 10 tot 22.00 uur. Tel NVSH 010-361406

LIEVE HEMEL !!

Een uitroep die verbazing uitdrukt. Dat is de eerste reden van deze titel boven dit stukje. De tweede is, dat ik mij als iemand die bewust heeft gekozen voor zijn homoseksualiteit zo langzamerhand godsgruwelijk begin te ergeren aan al diegenen, die het gemunt hebben op het geloof. Het Christendom is de grote boosdoener, belemmert ons in onze vrijheden, is ons kwaad gezind en al wat dies meer zij ! Flikker of pot zijn en tegelijkertijd Christen kan niet meer in de bekrompen geesten van de op emancipatie en bevrijding beluste lieden. Emancipatie en bevrijding betekent het loskomen van vooroordelen en oordelen van anderen over jezelf. Het tracht een situatie te bereiken, waarin ieder mens zich in geestelijke en persoonlijke vrijheid kan ontplooien, daarbij zijn eigen gevoel en overtuiging volgend.

Maar nee !! Het ene vooroordeel wordt weggedrukt door het andere !! Flikkers en potten behoren alles wat met geloof te maken heeft te minachten; dát is immers de nieuwe norm ?

Triest dat zij, die ik dit verwijt, óf hun verstand niet gebruiken, óf een middel gevonden hebben op een goedkope manier hun bekken open te zetten. Het maakt geen indruk; wat onze landgenoten betreft: Holland en zijn smelst ! Zij vergeten, dat Jesus de liefde

onder de mensen heeft gepredikt: zij zien slechts de (inderdaad bekrompen) meningen van Gijsen en Simonis. Kerkelijke regels en Christelijk geloof vallen niet steeds samen. Lees de Bijbel, de bron van ons huidige geloof, en je zult zien dat daar geen veroordeling van homoseksualiteit in te vinden is.

Laat de pimpelrõse bevrijders beseffen, dat zij vele gelovige soortgenoten danig voor het blok zetten. Of gaat het hen er soms om niet alle homoseksuelen het leven dragelijker te maken, alle homoseksuelen een dienst te bewijzen met hun akties ? Gaat het hen er slechts om een flikker-en-potten-elite te (blijven) vormen die met haar normen zõver van de 'gewone' wereld afstaat dat slechts verbazing en afstoting het gevolg zijn in plaats van begrip te kweken ?

LIEVE HEMEL !! Het radio-programma van de VPRO (een prima omroep overigens) van en voor homofielen op vrijdag 31 augustus laat niet veel anders vermoeden ! En zo zou ik nog wel tig stukjes kunnen schrijven over onze Koningin, over Miegel en van Agt en over vele anderen, die uit de gratie blijken te vallen. BÅh, ik had gehoopt dat zij, die de bevrijding van homoseksualiteit en dienovereenkomstige leefwijzen voorstaan minder onderling verdeeld waren. Laten wij samen ons doel voor ogen houden en elkaar niet veroordelen om zaken, die met dit doel niets te maken hebben. Flikkers en potten, laten wij elkaar liefhebben !!!!

I N T E R N A T I O N A A L

In april dit jaar werd in Bergen N-H de eerste van de voortaan jaarlijks te houden conferentie van de I.G.A. gehouden.

De International Gay Association werd op een bijeenkomst vorig jaar augustus in Engeland, opgericht met als doel d.m.v. het opzetten van een netwerk van politieke samenwerking en informatie uitwisseling, homofiele organisaties over de hele wereld met elkaar te verbinden. Op de eerste conferentie in ons land waren 65 delegaties uit 17 landen, verspreid over 3 werelddelen aanwezig. Hier werd een groot aantal punten met betrekking tot de politieke en sociale positie van homofielen over de hele wereld besproken. Het resultaat was een uitgebreide lijst met onderwerpen voor workshops en een serie resoluties en voorstellen. Over een aantal andere resoluties, waaronder die over de uitbuiting van homofielen in de derde wereld, seksualiteit van kinderen en specifieke problemen met betrekking tot hulp aan bedreigde homofiele personen en groepen, zou nog nader moeten worden gepraat. In feite bleek het noodzakelijk een heleboel belangrijke onderwerpen nader te bestuderen.

De volgende jaarlijkse conferentie zal met Pasen 1980 in Barcelona worden gehouden. Men heeft het idee dat door de conferentie ieder jaar in een ander land te houden, de belangstelling in het gast-land voor de rechten van homoseksuelen bevordert kan worden.

In de aangenome doelstelling zegt de I.G.A. dat zij: gezien de fundamentele trots van homofiele mannen en vrouwen in hun seksuele geaardheid; gezien het falen van de wereldnaties om homofiele mannen hun volledige burger- en politieke rechten te garanderen; gezien de legale en sociale discriminatie van homofiele mannen en vrouwen van alle leeftijden over heel de wereld;

gezien de noodzaak van internationale solidariteit tegenover de algemene onderdrukking:

Werd de I.G.A. gevormd in Coventry, Engeland op zaterdag 26 augustus 1978. De doelstelling van de associatie is:

- 1) Het gezamenlijk uitoefenen van politieke druk op regeringen en internationale organisaties ten einde homofiele rechten te verkrijgen.
- 2) Het optimaliseren van de doelmatigheid van homofiele organisaties door het koördineren van politieke acties op internationaal niveau.
- 3) Het bevorderen van de eenheid van homofiele mensen over de hele wereld door het verzamelen en verspreiden van informatie over onderdrukking en bevrijding van homofielen.
- 4) Het werken aan de bevrijding van homofiele mensen.

Het lidmaatschap van de I.G.A.^{is} toegankelijk voor iedere organisatie van homoseksuele mannen en vrouwen. Andere organisaties of personen kunnen ondersteunend lid worden om regelmatige informatie over de activiteiten te ontvangen.

Ik heb deze gegevens via het COC, Amsterdam gekregen en naar beste kunnen vertaald uit het Engels. De volgende keer zal ik wat meer schrijven over de resoluties en voorstellen. Ik hoop dan ook wat meer te kunnen zeggen over de rechten en plichten van de leden en de rol die Apollo zou kunnen spelen. Tot dan,

Michiel.

de verhuizing

21

Komend van de Gordelweg, splitst, op enkele honderden meters van het kruispunt reeds, de Bergweg zich: rechts aanhoudend, de flauwe bocht bij 'CORRECT' door, blijft het Bergweg heten. Rijdt men bij de splitsing echter r cht door, dan komt men in de Benthuizerstraat-een drukke winkelstraat. Vleeswaren, groenten, grutterswaren, tabaks-artikelen, kleding: ruime keuze voor het koophongerige publiek-een bloeiende straat, een bloeiende middenstand. Gaat men nu linksaf,   n van de zijstraten in, dan verandert dit beeld al v  r men de hoek gerond heeft: Arbeidershuizen, monotoon slecht onderhouden, van godweet-hoelang voor de tweede wereldoorlog. Hier geen felgekleurde markiezen, neon-verlichte uithangborden. Slechts honderden grauwe voordeuren in een lange, ononderbroken, grauwe gevel. Met als enige verschil tussen al die deuren, de mate waarin en de wijze waarop zij verzakt zijn. Ze zijn, stuk voor stuk, langzaam bezwaken, onderuit gegaan, de door de bouwers opgelegde strakke-meetskundige-regelmaat doorbrekend. En het beeld blijft hetzelfde, straat in, straat uit: kleurige mensen, kleurloze huizen. Een verwaarloosde, rommelige buurt!

De straat: lang, smal, recht. Maar dan, plots, een knik in de hals, en n g   n. En ja, inderdaad: het lijkt op een slanke vogelkop op een lange, dunne hals: de snavel omh  g geheven naar het riviertje toe.

Tientallen kleine bedrijven zorgen-overdag-voor een bedrijvigheid, die men van deze stad verwacht. De bewoners noemen het 'gezellige' bedrijvigheid.

Na zessen is het stil. En donker. En guur.

In deze straat woon ik. Sinds kort. In een huis met scheve vloeren, scheve muren, scheve ramen: mijn huis! Een huis met lekkage, tocht, krakende houten vloeren, piepende houten plafonds. Maar: G  n druppende stortbak.

Een huis met een snorrende gaskachel, waar ik nu v  r zit, zo dicht mogelijk, want de avonden zijn kil. Een huis met een tweepersoons-waar ik vaak alleen in lig.

Een huis met de vloeren van de kat van de vorige woonster in de vloerbedekking.



Een huis met Surinaamse overburen, Turkse bovenburen en een doodgraver als burenbuurman.
 Hier zit ik, in een oud huis, in een oude buurt.
 En het is najaar. Het wordt frisser buiten, de dagen zichtbaar korter, de lucht grjzer. Het wordt stil buiten, de kinderen-splend-minder. Af en toe een auto.
 De bovenburen zijn stil (zouden ze niet thuis zijn?). Het enige hoorbare, onopvallende geluid is het suizende gas voor me in de kachel.
 Deze straat maakt me onrustig, ik voel me onwennig, bedreigd, mis de schone trottoirs, de groene singels en plantsoenen, de strak-moderne flats van de nieuwbouwwijk, waar ik vandaan kom. Hier geen bomen, geen struiken. De enige vogels zijn mussen en stoffige duiven. Vale honden. Ontelbare papiertjes, lege sigaretten-pakjes, hondespoep in alle maten en kleuren. Onverstaanbare mensen in alle maten en kleuren. Onverklaarbare geuren.....
 Wat doe ik hier in het KOUDE NOORDEN ?

A.

type vygen

Als jullie weer eens wat copy hebben voor dit blad, dan kunnen jullie bij Eric L.C. gratis papier krijgen om het op te typen.

 De verhuizing van onze sociëteit zal, naar het zich laat aanzien nog even op zich laten wachten. We rekenen nu op mei 1980. Even geduld dus!

 Op 14 dec. kun je voorlichting krijgen op de sociëteit over mannen make-up. Bus al die flikkers die nog moedier willen worden hopen we dan aan te treffen.....

 Homosexualiteit kent geen tijd!!

PROGRAMMA DECEMBER:

- 7 dec. : Onze huisdisco gaat op deze avond weer eens zorgen voor een swingende omlijsting. Reden om allemaal in grote getale aanwezig te zijn!
- 14 dec. : Maandvergadering. Aan deze vergadering zal een uitstekende vegetarische maaltijd voorafgaan, die dit keer verzorgt zal worden door Michiel en Maarten. Bij Michiel kun je je opgeven als je mee wilt smullen. Na de vergadering kunnen jullie alles te weten komen over make-up en hoe je je het beste wat kunt "optutten". Alleen al vanwege het deskundige advies warm aanbevolen!!!

RIJPE VIJGEN (vervolg)

Youth for Christ probeert de homofiele leden van haar organisatie door handoplegging(!) te genezen van hun "afwijking". (Als ze hun hand nou maar niet op al te gevoelige lichaamsdelen leggen!)

Voor hetero's acht de rooms-katholieke kerk periodieke onthouding wenselijk. Voor homo's schrijft zij permanente onthouding voor!

Ander woord voor een flikker, die leeft volgens de orthodoxe seksuele moraal v.d. rk-kerk: geheelonthouder.

N.a.v. de opmerkingen die de Paus in de V.S. maakte over homofielen (geef ze begrip, maar niet de ruimte) hebben leden van het Italiaanse C.C.C. een klacht wegens discriminatie ingediend bij de Italiaanse rechter en bij de Europese Commissie voor de mensenrechten!

drukwerk

P O R T

B E T A A L D

R O T T E R D A M

A P O L L O ,
soos voor jongen/jongen/meisje/meisje

Postbus 1490

3000 B L R O T T E R D A M