



**NIET VERBODEN
maandblad van
apodid**

zoos voor jongen-jongen-meisje-meisje



**JULI/
AUGUST
197**

APOLLO SOOS VOOR JONGEN-JONGEN-MEISJE-MEISJE
 VONDELWEG 20 POSTBUS 1490 3000 BL ROTTERDAM

Apollo is een vereniging, die zich richt op jongeren, die zich nog maar pas bewust zijn van hun (homo)sexualiteit. De activiteiten van Apollo zijn er voor en door de leden en bestaan uit opvang, bewustwording, vorming en actie. Apollo heeft iedere vrijdagavond soosavond. Iedere tweede vrijdag van de maand is er een vergadering voor alle leden op de sociëteit, waarop een ieder zijn ideeën kwijt kan en waar ook de verschillende groepjes verslag doen. Na de vergadering is er disko.

Kontaktadressen van de verschillende groepen:

Bibliotheek: Ben Franken (209183)
 Sociëteitsruimte: Rob Spros (128247)
 Financiën: Peter Verbeet (515319)
 Maandblad: Eric Le Coultre (187010)
 Post, archief, ledenadministratie: Dirk Spaling (674930)
 Sport: Theo Jansen (774830)
 Publiciteit: Jolein Gerritsen (207949)
 Toneel: Ben Franken (209183)
 Huisvesting: Michiel Eldering (674953)
 Programma: Ben Franken (209183)
 Introductie: Eric Bezemer (773192)
 Flikkerfestival: Michiel Eldering (674953)
 Maatschappelijk werk: Rosemary Majoor (673856)
 Telefoonnummer sociëteit : 112 118
 Postgiro Apollo: 3335919

Redactie: Dirk (674930), Ronald, Ron (01899 16324), Harrie (807900), Eric (187010), Nico(620042), Hans(141603), Herman 01890-8211).

Kopy: inleveren uiterlijk de tweede vrijdag van de maand bij een van de redactieleden of via postbus 1490, 3000 BL R'dam.

Advertenties: Hans Houweling (141603)

Lieve mensen,

Hier een gebruiksaanwijzing bij het juli-augustus nummer van jullie (!) Vijgeblad. Ik zal niet gaan zeuren over de druk, de leesbaarheid enz, dat is toch steeds weer een verrassing. Wel dit: de redactie heeft besloten om om de maand te verschijnen met een volgroeid Vijgeblad en dan steeds in de maanden daartussen met een mededelingenblad op ordinair houtvrij A4, met alleen de noodzakelijke en tijdgebonden berichten. Dit vanwege het vele werk en de korte tijd wanneer we iedere maand uit moeten komen. Dan nog deze hartekreet: laat het Vijgeblad wat meer zijn dan een school-/verenigingsblad. Het zou zo leuk zijn als het een eigen bladnerf had. Inspiratie genoeg, zou je zo zeggen. Wie voelt zich aangetrokken tot het bedrijven van homo-journalistiek? Ze zeggen toch altijd dat flikkers vooral cappers, modeontwerpers, tektschrijvers, kunst-

schilders en bisschoppen zijn. In ieder geval zeer creatief. Laat er eens iets van merken! Dagboek van een flikker een idee? Ook de ervaringen van een pot als trambestuurder zijn zeer welkom. Trouwens een van de volgende nummers zal een speciaal pottenummer zijn. Of jullie snel aan de slag willen gaan.

Uit dit alles zul je wel begrepen hebben dat we je inzet bij de redactie op hoge prijs zullen stellen, ook voor de technische kant, maar vooral voor kopij.

In dit nummer:

Homo's discrimineren.....	4
Roze Bluf, verhaal.....	5
Vriendschap, gedicht.....	8
Omtorningstherapie.....	9
Buurjongen reageert.....	11
Uit andere bladen.....	12
Verslag vergadering.....	16
Copy leden.....	18
De vrijwillige dood, discussiestuk...	19
Bekentenis, gedicht.....	21
Rijpe Vijgen.....	22
Censuur.....	23
Programma.....	24

HOE BESTAAT HET.....?
Homo's discrimineren homo's.

In Eindhoven zijn op 16 april jl. drie flikkers in elkaar geslagen door homo's. Het is bijna niet te geloven, maar toch..... De geschiedenis is als volgt:

Een drietal opgemaakte en fraai uitgedoste nichten bezochten in Eindhoven een nichtenbar(Le Pêcheur genaamd). Een aantal homofielen en lesbiennes vonden hun uitmonstering aanleiding om er eens flink op in te hakken. De eigenaar van de zaak wist de boel te sussen, maar de drie werd beloofd, dat buiten de afranseling zou worden vervolmaakt. Een verzoek van de drie om de politie te bellen werd door de eigenaar geweigerd. Toen ze na sluitingstijd dan naar buiten moesten, werd de hun gedane belofte vakkundig nagekomen. De drie hebben zich onder behandeling van een arts moeten stellen.

Het is toch wel erg triest te moeten vaststellen, dat homo's (die graag willen, dat hetero's ze accepteren zoals ze zijn) zelf als potenrammers gaan optreden, omdat andere flikkers er wat afwijkender uitzien.

Als reden werd opgegeven: "Ze verpesten het voor ons! Ze gedragen zich niet als gewone mensen".

Als dat de werkelijke reden is, kan er nog altijd gepraat worden. Ik denk echter, dat dit voor een aantal lieden aanleiding is om zich eens lekker af te zetten, toch vooral te manifesteren, hoe "normaal" men zelf wel is. Het heerlijke gevoel dus minder afwijkend te zijn dan anderen. Dat is volgens mij dezelfde reden, als van waaruit de hetero-potenrammers werken, een gevoel van macht en superioriteit.

Ik denk, dat m.n. homo's toch maar al te graag zouden willen, dat ze zich konden gedragen, zoals ze zich voelen. Het is toch te zot, dat je je in het openbaar afstandelijk t.o.v. je vriend of vriendin dient te gedragen(volksnorm) en dat je een spontane zoen alleen achter gesloten deuren kunt geven.

Hopelijk is de volgende oproep voor ons niet nodig: Laten we als homo's andere homo's, die zich al meer bevrijd hebben van het "normale" en "taboe" juk, zich toch laten gedragen zoals ze dat zelf willen.

WIL CHAULET.

ROZE BLUF

"U reed te hard, meneer" zei ik alvast het boekje uit mijn zak haalend. Achter het stuur zat een man van een jaar of vijftig, die tot mijn grote verbazing blauw haar had. Hij was vrijager, en ergens in dat blauwe haar verschoof zich een gigantische zonnebril, zoals alleen Grace Kelly ze droeg. Hij ging gekleed in een strakke fluwelen broek die op bruicandoel te pijnlijk moest knellen, en een geelgroen gestreept t-shirtje, dat mijn zoon van vijftien ook zou passen. Al met al een walgelijke verschijning. Even dacht ik dat ik mij vergist had en dat dit kreaturet een vrouw moest zijn, maar één blik op de broek was genoeg om er pertinent zeker van te zijn dat dit wezen van het mannelijk geslacht was. Echt zo'n flikker die was doorgeslagen naar het absurde, in deze tijd van moraalverruiming.

"Is het echt? Sorry hoor, maar als u eens wist hoe een haast ik wel heb! Goed trouwen dat ik u tref, zoals gewoonlijk ben ik weer eens nopeloos verdwaald. Hoe kom ik het snelst bij de A.O.S.-studio's?"

"U reed te hard" herhaal ik.

"Ja Jezus, dan kan je hier wel iedereen dekeuren. Welke idiotoot rijdt hier nu nog zestig? Is dat een wrat of een moedervlek?"

"Een moedervlek" zei ik zonder er bij na te denken. De niet kwam zijn Honda Civic uit. Voor alle zekerheid deed ik een stapje naar achteren.

"O ja, nou zie ik het". Hij kwam nog dichterbij op me staan. Z'n fletse visseogen gleden over m'n gezicht. Hij werd steeds enger. Van dichtbij zag ik dat z'n keel gerimpeld was als die van een waraan en boven z'n T-shirtje uit puilden bossen vergrijsd borsthaar.

"Jammer".

"De een heeft dit en de ander heeft dat. Niemand is



volmaakt" zei ik moedigproberend ter zake te komen : U ook niet, u reed namelijk te hard".

"Bij zulke mooie ogen zou ik een moedervlek op mijn neus niet dulden" zei hij, een plukje haar achter zijn oor wegduwend. "En ik kan het weten, want ik ben dermavisagist, en als dat u niets zegt mag u het ook schoonheidspecialist noemen". Ik moest lachen. Het stereotype was compleet.

"Er valt niets te lachen. Ik ben juist op weg om Willy Dobbe een behandeling te geven".

"Een behandeling?"

"Ja, u denkt toch zeker niet dat ze echt die troep van Kaloderma gebruikt? U sterft trouwens van de meeëters" .

"Oh, die knijp ik altijd uit" zei ik, met een hoofd, waarvan ik voelde dat het de kleur van een biet aannam.

"Dat mag, maar wel met alcohol nadeppen, en wat die moedervlek betreft"

"Meneer, hou op met die uitvluchten, u reed ..."

"Uitvluchten? Jongeman, u mag deze dag gelukkig prijzen. Bent u getrouwd?" Ik knikte.

"Leuk vrouwtje?"

"Zekers" zei ik niet helemaal zonder trots.

"Zo en wat denkt u. Als uw vrouw de liefde met u wil bedrijven, zal ze dan niet zich kapot ergeren aan die moedervlek? Draai de boel eens om: zou u haar aantrekkelijk vinden met zo'n ding op haar neus?"

"Verdorie nee, maar ik heb dit ding nu eenmaal"

"U gaat gewoon naar de huisarts en die verwijst u wel door naar de plastisch chirurg. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn met zo'n vlek met het oog op kankercelvorming" Ik kreeg het benauwd.

"Doe uw pet eens af"

Even keek ik rond of niemand stond te kijken en volgde toen slaafs zijn bevel op. Zonder pet voelde ik me, alsof het laatste beetje autoriteit dat ik nog had, me ook al afgenomen was.

"Oh, je hebt mooi haar, een stevige implant. Alleen, jongen waarom draag je het zo kort?" Hij was nu ook al begonnen met me te tutoyeren. Ik was echter machteloos.

"Ik hou niet van die vieze lange haren" probeerde ik nog.

"Wie heeft het over vieze lange haren? Je moet alleen je oren bedekken, want die zijn lachwekkend groot. Ze geven je iets infantieels. Je wenkbrauwen gaan, maar oh, je mond is deliciaus. Nooit een snor dragen! Zo wat kost die bekeuring?" Ik stond sprakeloos.

"Ongeveer dertig piek schat ik. Hou lieverd dat kost een konsult bij mij ook. Dus we staan quitte. Ik moet nu echt gaan. En denk aan die moedervlek. Bye bye"

Als een prins steeg hij in zijn auto en stoof weg. Ik keek hem niet eens na. Wat dromerig staarde ik naar mijn gezicht in het spiegeltje van mijn motor.

Herman Kaal.

Vriendschap.

Wat is de wereld verandert sinds ik jou ken
 Ik voel je naast me overal waar ik ben
 De wereld lijkt zoveel mooier dan voorheen
 Ik hecht zoveel meer waarde aan hetgeen
 Ik nu zo intens meemaak en beleef
 Het is alsof ik droom en zweef
 En alleen maar mooie muziek hoor
 Die zachtjes binnendringt in mijn oor
 Ik ben zo gelukkig, ik zou kunnen sterven
 En jou dan heel mijn ziel laten erven
 Maar ik leef nog en ook dat is fijn
 Zo kan ik nog genieten van ons samenzijn

E.L.C.

OMTURNINGSTHERAPIE.

Enige tijd geleden(zie Vijgeblad nr 2) stond er in de NRC een artikel over het Amerikaanse psychologenechtspaar Masters en Johnson. De meest opzienbarende mededeling in het stukje ging over een nieuwe therapie, waardoor homo's in hetero's konden veranderen. Een succesvolle therapie volgens het echtpaar, want in 65% van de behandelde personen was de omschakeling van homo naar hetero gelukt.

Ook in Nederland werken nu enkele psychiaters met deze therapie en bij toeval ben ik in contact gekomen met iemand, die zo'n behandeling ondergaan heeft.

De betrokkene stuurde mij het volgende stukje, dat ik met zijn toestemming hierbij ongewijzigd laat volgen.

Beste Ron,

Toen ik dat stukkie in de krant las dacht ik meteen dat doen ik, ik heb al een hele poos als flikker geleefd en ik von't lekker hoor, daar niet van maar ik wil de rest van me leven wel eens een keer hetero weze. Een beetje verandering ken geen kwaad dacht ik zo. Dus ik naar de huisdokter en die kende zo'n prof in de seks. Ik zal de naam maar niet noemen. Gelijk een afspraak gemaakt. Toen ik de eerste keer bij hem kwam zei die meteen dat ik voorlopig met me hande van jongens af moest blijve en moest probere niet meer an ze te denke, ook niet als ik 's avonds in bed met mezelf bezig was, zal ik maar zeggen. Ik dacht nog nou dat begint al goed want ik heb net in de gang een lekkere verpleger gezien, maar goed. Toen wou ik nog hetero worde. De hele kamer van die prof hing vol met foto's van naakte meiden dat hoorde bij de therapie zei die en ik moest er zoveel mogelijk naar kijke van hem. De bedoeling was zeker dat ik 't op de duur lekker zou gaan vinde. Eerst ging die me uitlegge hoe ik flikker geworde was. Heel ingewikkelde verhalen over een kompleks wat ik as klein jochie gehad zou hebben, ik weet niet meer precies hoe die 't noemde een octopuskompleks geloof ik, het had te maken met dat ik jaloers zou zijn geweest op me vader omdat ie met me moeder getrouwd was. Nou kon ik daar heel goed tegen omdat me vader vlak na me geboorte wegliep, dus

waar moest ik jaloers op zijn? Die dokter kijkt me effe an en zegt derekt dat 't dan een ander kompleks geweest was ik had me geïndoktrineert met me moeder in plaats van met me vader. Volgens mijn had ie wel 100 verklaringe in de la legge, voor elk geval 1. Ik werd zo moe van dat gesmijt met komplekse dus ik zeg tegen em dat we maar ineens met de behandeling moeste beginne. Nou dat was me wat. Hij wou me op de eerste plaats een afkeer bezorge van seks met een knul dus ik zeg meteen hoor eens effe prof, 't gaat niet alleen om seks ik vind zo'n knul dan ook lief en ik heb nog es een tijdje samengewoont met een jongen en dat vond ik hartstikke fijn. Dat leer ik je ook af zegt ie dat gaat in ene moeite door.

Nou toen ging ie films draaie waarin mannen met mekaar vreëen en tegelijk zette die een bandje an met kotsge-luiden en ik kreeg een apperaatje op me hoofd waaruit kleine elektrische schokjes kwamen. Ik wist natuurlijk niet meer wat me overkwam, maar hij zei als we dit nu een paar keer zo gedaan hebbe dan denk je bij homo-seks meteen an kotsen en koppijn, dus krijg je er vanzelf een afkeer van. Niet dat ie het precies met die woorden zei hij zei iets heel deftigs zoiets van ik wil je seksuele impulsen verbinden met onaangename lichamelijke impulsen (ik vond dat zo'n mooie uitdrukking voor kots en koppijn dat ik het thuis meteen opschreef, vandaar dat ik het nou nog weet)In ieder geval bleef ik jongens net zo leuk vinde as anders, het enige resultaat was dat ik steeds as hij dat bandje anzette zelf moest kotse, dus daar zijn we maar mee gestopt. Daarna moest ik naar films kijke waarin mannen met vrouwen vreëen en nu geen kotsgeluiden maar Mantovanimuziek. Dus ik zeg tegen em dat ik daar van ook moest kotsen, hij dacht eerst dat ik het echt meende maar ik bedoelde enkel maar dat ik 't rotmuziek vond. Hij andere muziek gezocht, nou de muziek von ik aardig maar de films niet, dus op het laatst deed ik me ogen dicht en luisterde alleen maar en dat was niet de bedoeling natuurlijk.

Toen zegt ie tegen me dat ik bang was van vrouwen en vooral van hun geslachtsdele. Ik zeg nog nou dat valt wel mee, alleen vin ik er niks an. Maar hij zei dat ik 't onder zijn leiding moest proberen om een vrouwenlijf an te rake. Ik wist niet wat ik hoorde en ik dacht zouen ze daar in dit ziekenhuis speciaal leerling-verpleegsters voor in dienst neme maar ik had het verkeerd begrepe.

Want hij kwam met een opblaasbare pop voor de dag, net echt met alles erop en eran, ik moet zegge 't was mooi nagemaakt. Hij weer die klassieke plaat opgezet en ik moest die pop strele en zoene eerst langzaam en toen steeds wilder net zoas ik op de film gezien had. Toen ik meer intieme dingen met die pop moest gaan doen (want dat kon je er ook mee doen, hoe verzinnen ze 't hō) ging die me aanwijzingen geven het leek meer een cursus E.H.B.O. voor me gevoel. Afijn ik vond 't zo'n giller worden joh dus ik denk ik stop ermee. Die Prof zeg nog tegen mijn: u wil niet waarop ik zei :nee u ken 't niet, dat omturnen en ik hoefde al nooit zo nodig en nou helemaal niet meer. Ja zo is het toch. Nou Ron dat was zo'n beetje me verhaal ik zou zegge, zet het in dat blaadje van je, dan ken iedereen leze dat dat omturme geen sukses is. Het beste en

Groetjes van Karel.

Reactie van de buurjongen.

Op een dag wilde ik mijn fiets uit de schuur pakken, toen ik tot mijn verbazing twee brommers in de tuin zag staan. "Vaast van de buren" dacht ik. Ik liep naar de buurjongen en vroeg of hij de brommers weg wilde halen. Op het zelfde moment zag ik de buurjongen wit wegtrekken en hij zei wat stotterend: "Waar slaat dat nou op, een button met 'liever lesbies' er op." Ik vertelde hem dat ik van meisjes houd en niet van jongens. De reactie daarop was: "Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens, want een vrouw moet van een man houden. Ze mag niet van meisjes houden, ze moet later in het huishouden en voor haar man zorgen." Op dat moment zag ik in dat ik niets hoefde te zeggen. Hij zit met zijn denken en doen nog in de jaren dertig. Nogal treurig stapte ik op mijn fiets en dacht: "We hebben de strijd voor het homo-zijn nog niet gewonnen." Eén ding is zeker: ik blijf mijn button dragen en ik zal blijven strijden totdat iedereen accepteert dat er ook homofiele mensen zijn, en dat deze mensen ook normaal zijn. Want dat zijn wij toch!

Jolein.

PAUS VK 26-4-1979

12

Als ik zin had om nog meer tijd te verspillen aan het systeem kerk, als ik er het geld voor had en het geduld, zou ik de paus voor het internationale gerecht in Den Haag dagen wegens het gewetenloos onderdrukken van artikel 16, lid 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Ik vertrouw er op dat God, die alle kwaad overwint, ook de kerk(en) zal overwinnen.

MAASTRICHT *Harrie van Onna,*
priester

Als je nog krantenknipsaels hebt, die je graag in het Vijgeblad opgenomen zou willen hebben, geef deze dan even aan een van de redactieleden of stuur ze

naar Postbus 1490, 3000 BL Rotterdam.

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM - Een van de eisen die de „Nederlandse Homobeweging“ ter gelegenheid van die Internationale Homobevrijding- en Solidariteitsdag weer eens met kracht naar voren zal brengen is de totstandkoming van een „anti-discriminatiewetgeving, die een einde maakt aan alle feitelijke discriminatie van homoseksualiteit“.

Een korte bloemlezing uit enkele dagbladen van de afgelopen maanden maakt duidelijk dat zo'n eis moeilijk als ongerechtvaardigd kan worden aangemerkt. Er wordt in Nederland nog behoorlijk wat afgediscrimineerd:

● Een apothekersassistent, die bij de landmacht solliciteerde, werd afgewezen omdat hij homoseksueel is. De huisarts van de betrokkene bevestigt dat hij daarom was afgekeurd (23 april 1979).

● Een ziekenhuis in Deurne heeft een 26 jarige man ontslagen omdat hij het ziekenhuis in discreditie zou hebben gebracht. De man, homofiel, werd in zijn werkring regelmatig vernederd (24 april 1979).

● Een 47-jarige Vlaardinger heeft bij de Rotterdamse politie een klacht ingediend tegen een vrouw die tegen hem zou hebben gezegd: „Laat die homofielen maar vergassen.“ Toen de politie weigerde een klacht in ontvangst te nemen zou de man hebben gevraagd: „En als ik nu Jood was?“ Van een agent kreeg hij toen te horen: „Ach, al was u Jood, het zou me een zorg zijn.“ (9 juni 1979).

● Een 27-jarige PTT-beestelster uit Vlaardingen zegt: „Dat ik lesbisch ben, heb ikzelf al lang geaccepteerd, maar mijn collega's en chefs schijnen daar de grootste moeite mee te hebben.“

Sinds haar vriendin bij haar is komen inwonen heeft zij ernstige problemen op haar werk. Ze wordt getreiterd, krijgt anonieme telefoontjes en zelfs haar huubaas dreigde haar de huur op te zeggen (18 juni 1979).

Eis aan bisschoppen

13

AD

15-6-1977

om homofilie

zondig te noemen

Van onze correspondent

ROME/UTRECHT

Het Vaticaan eist van de zeven Nederlandse bisschoppen een gezamenlijke verklaring over de homoseksualiteit, waarin ze „op duidelijke en leerzame wijze het standpunt van de rooms-katholieke kerk uiteen zetten”. Het Vaticaan beschouwt homofilie als „zondig”.

Het hoofd van de Vaticaanse congregatie voor de geloofsleer kardinaal F. Seper heeft dit al in maart van dit jaar aan kardinaal Willebrands laten weten. De kardinaal is voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Willebrands heeft Seper vorige week bericht dat de kwestie op de komende bisschoppenconferentie van 6 en 7 juli in Groningen aan de orde zal komen en dat de resultaten van de discussies daar aan Rome zullen worden meegedeeld.

Uitgelekt

De briefwisseling tussen beide kardinalen is gisteren uitgelekt. Ingewijden menen te weten dat dit met opzet van bepaalde zijden is gebeurd. Men zou zo de aangekondigde bijzondere bisschoppensynode ter bespreking van de conflictsituatie binnen de rooms-katholieke kerk van Nederland willen „verzieken en de aandacht af te leiden van het hoofdthema dat daar besproken dient te worden: de collegialiteit”

kardinaal Seper inmiddels laten weten dat het rapport van de Raad van Kerken geen officiële verklaring bevat over homofilie maar niet meer is dan een studiedocument waarvan de Raad het zinrijk heeft geoordeeld om de aangesloten lidkerken kennis te laten nemen.

Het verzoek van kardinaal Seper is het tweede dat van Vaticaanse zijde is uitgegaan naar de bisschoppen van Nederland over de kwestie homoseksualiteit.

Houding

Op het eerste is van de zijde van de Nederlandse bisschoppenconferentie nooit gereageerd. Dat verzoek hield verband met een eind 1977 verschenen rapport van de Raad van Kerken in Nederland over homofilie getiteld „Een mens hoeft niet alleen te blijven”. Daarin namen zowel rooms-katholieken als protestantse pastores een begripvolle houding aan tegenover de homofiele medemens.

De Vaticaanse instanties ren hierover zeer verbaasd dat de officiële rooms-katholieke kerk homofilie als zondig wijst.

Het tweede door kardinaal Seper ondertekend verzoek linnert opnieuw aan het ingewogen onaanvaardbare rapport van de Raad van Kerken en maakt ook gewag van tegengestelde verklaringen van Nederlandse bisschoppen over homofilie.

Zo wordt homofilie vermeld door de bisschoppen (Roermond) en Simons (Rotterdam) maar wordt een gripvol standpunt over hetzelve thema ingenomen door bisschoppen Ernst (Breda) Bluyssen (Den Bosch).

Kardinaal Willebrands hu

Homoseksuelen eisen toekennen van status als vluchteling

29-6-1979
NRC

Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, 29 juni - Morgen wordt in Amsterdam een Internationale Homobevrijdings- en Solidariteitsdag gehouden. Het is het derde achtereenvolgende jaar dat homoseksuele mannen en vrouwen gezamenlijk de straat opgaan. Het startsein voor dit jaarlijkse gebeuren werd tien jaar geleden in New York gegeven toen bij een politie-inal in een bar in het bekende homostraatje Christopher Street de toegestroomde homo's voor het eerst krachtig van zich afsloegen. De rellen die hierna ontstonden worden gezien als het begin van een militante homobeweging en worden in de Verenigde Staten - en inmiddels ook in vele andere landen - jaarlijks herdacht met grote demonstraties. Een van de eisen die tijdens de demonstratie van morgen zal worden gesteld is het toekennen van de vluchtelingenstatus aan homoseksuelen uit het buitenland, die om hun homoseksualiteit worden vervolgd.

Tot nu toe is het niet gelukt iemand die vanwege zijn homoseksualiteit zijn land moest ontvluchten, alleen op die grond de status van vluchteling te verlenen. Een van de moeilijkheden waarop men stuit is, dat homoseksualiteit nergens met name wordt genoemd - noch in verklaring over de Rechten van de Mens, noch in het Vluchtelingenverdrag van Genève en niet in onze Vreemdelingenwet - hoewel het al sinds jaar en dag duidelijk is dat homoseksuelen in een groot deel van de wereld blootstaan aan discriminatie en strafvervolging. In de weinige gevallen waarin Nederland asiel heeft verleend aan homoseksuelen konden politieke motieven als achterdeur worden gebruikt. Dit was bijvoorbeeld het geval bij enkele Chileense homoseksuelen.

ning te bezorgen. Zolang homoseksualiteit niet is erkend als reden om iemand de status van vluchteling te geven, zal men zich moeten beroepen op het feit dat de betrokkene "persoonlijk leed met schrijnend karakter" zal ondervinden wanneer hij of zij terugkeert naar eigen land. In ons land hebben zich inmiddels al drie vluchtelingen aangemeld. Alle drie staat in hun land gevangenisstraf te wachten voor feiten waarvoor ze in Nederland niet zouden worden vervolgd.

In één geval betreft het een Amerikaan die is beschuldigd van "rape and assault" (verkrachting en aanranding), nadat hij met een veertienjarige jongen een sauna was binnengestapt. Hij deed dit in Massachusetts, een staat die bekend is om zijn strenge zedelijkheidswetgeving. Zowel de beklaagde als de veertienjarige ontkende seksueel contact te hebben gehad tijdens het bezoek aan de sauna. De man mocht geen eigen advocaat kiezen. De rechter hield tijdens de zitting een donderpreek van anderhalf uur over de liederlijkheid van homoseksualiteit en de jury sprak daarop het "schuldig" uit. De verdachte wist tijdig naar ons land te ontkomen, maar in Amerika wacht hem minimaal vijf jaar en maximaal levenslang, wat in de praktijk waarschijnlijk zal neerkomen op een gevangenisstraf van een jaar of vijftien.

Eigenlijk is er maar één juridische grond waarop een homoseksueel uit het buitenland in Nederland kan worden geaccepteerd, namelijk wanneer hij een "duurzame relatie" heeft gevormd met een Nederlander. Wie dit overtuigend kan aantonen en over de juiste connecties beschikt kan met enige moeite aan een verblijfs-

Twee maanden geleden is tijdens de conferentie van de International Gay Association (Internationale homobeweging) besloten een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om homoseksuele vluchtelingen een legale verblijfsvergunning

Kamerleden in de bres voor lesbiënnen

DEN HAAG - De PvdA-kamerleden Müller-van Ast, Moor willen van staatssecretaris Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat weten wat zij denkt te doen tegen de bejegening van 27-jarige lesbische postbestuurster Yvonne Vroegop uit Vlaardingen.

Ze willen van de bewindvoering vrouw weten welke maatregelen die wil nemen om herhaling te voorkomen van de behandeling van Yvonne door directeur en andere leidinggevenden van de PTT in Rotterdam en Schiedam.

De socialisten stellen hun vragen aan mevrouw Smit-Kroes na een interview met de Vlaardingse in Het Vrije Volk, vorige maand. Daarin vertelde zij welke moeilijkheden ze heeft met collega's en superieuren omdat ze lesbisch is.

Weer executies

TEHERAN, maandag
In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben gisteren drie mannen de dood door de kogel gekregen. Twee hunner waren veroordeeld wegens homoseksuele relaties en de derde wegens het verkrachten van zijn negenjarige nichtje! (Reuter)

vergunning komen. Deze verblijfsvergunning geeft echter nog geen recht op arbeid of uitkeringen en moet jaarlijks worden verlengd. Hierbij moet steeds weer worden aangetoond dat de desbetreffende relatie nog voortduurt.

Open brief aan bisschoppen:

stop veroordeling

9-7-97

15

AD

homosexueel gedrag

HAAG (ANP) - In een brief hebben honderd Nederlanders de Nederlandse bisschoppen gevraagd op te houden met het veroordelen van homoseksueel gedrag. De bisschoppen deden zich vandaag en morgen in Groningen op verzoek het Vaticaan over een standpunt over de homoseksua-

Homoseksualiteit is volgens de open brief zo oud als de wereld, geen misdrijving en het probleem van de homoseksualiteit bestaat hoogstens in de gedachten van hen die het bestrijden.

De ondertekenaars van de brief, onder anderen VVD-voorzitter Van den Berg, D-Tweede Kamerlid mevrouw Kappeyne van de Coppello, AR-voorzitter en CDA-lid Kamerlid D Boer, wijzen de bisschoppen er op, dat het onwettig is een homofiele vlieg te accepteren maar homoseksueel gedrag af te keuren.

Homoseksuelen: Weg met registratie door de politie

Pleidooi voor meer vrijheid

Verzoek

AMSTERDAM (ANP) - Ongeveer 2000 mensen, meest mannen, hebben zaterdag in Amsterdam deelgenomen aan een landelijke betoging voor de gelijkberechtiging van homoseksuelen. De manifestatie werd gehouden in het kader van de internationale homobevrijdingsdag, die rond deze datum in een groot aantal landen wordt gehouden.

Vrijdag had het Roze Front (een samenwerkingsverband

van bewegingen die zich inzetten voor de bevrijding van de homoseksualiteit, dat ook de betoging in Amsterdam organiseerde) aan staatssecretaris Haars (Justitie) gevraagd om verruiming van het asielrecht. Volgens het Roze Front bevinden zich in ons land drie buitenlanders die een vluchtelingenstatus hebben aangevraagd omdat ze wegens hun homoseksualiteit in eigen land in de gevangenis zouden belanden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben, aan de vooravond van de betoging in Amsterdam, ongeveer dertig leden van de „homogroep” van de PvdA gewaakt bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Zij deden dat uit protest tegen de behandeling van homoseksuelen in Iran.

Wie wil standpunt over homoseksualiteit

VATICANSTAD, 15 juni - Het Vaticaan wil van de Nederlandse bisschoppen een gezamenlijke verklaring over hun houding tegenover de homoseksualiteit. De congregatie voor de geloofsleer in Rome heeft kardinaal Willebrands gevraagd om een verklaring waarin de bisschoppen "op duidelijke en inzichtelijke wijze het standpunt van de rooms-katholieke kerk over de homoseksualiteit" moeten uiteenzetten. De congregatie voor de geloofsleer is een curieus standpunt, die in de rooms-katholieke kerk over de zuiverheid van het geloof waakt. (ANP)

Registratie

Ook dit jaar was de manifestatie opgezet rond een centraal thema. Deze keer was dat de politieregistratie van homoseksuelen, en de eis dat degenen die op grond van hun seksuele geaardheid worden vervolgd, in Nederland de vluchtelingenstatus moeten krijgen.

Homoseksualiteit is in vele landen strafbaar bij de wet. De deelnemers wezen met name op Iran, waar na de terugkeer van Khomeini ook homofielen zijn geëxecuteerd. Ook willen zij dat de regering een actief beleid voert om de vervolging van homoseksuelen in het buitenland aan de kaak te stellen.

VERSLAG HUISVESTINGSVERGADERING APOLLO dd. 29-6-1979

- Agenda: 1- huisvesting
 2- demonstratie Amsterdam
 3- Marseille
 4- rondvraag

1. Huisvesting

De ter sprake gebrachte alternatieven:

- A. het Vlot; Heemraadssingel; beschikbaar vanaf 1 aug. - 16 dec. ; f 40,- per avond; geen bar; geen muziek na 12 uur; zaterdagavond; openingstijden naar eigen inzicht.
- B. Trefcentrum; direkt beschikbaar mits onmiddellijke beslissing onzerzijds; grote of kleine ruimte afh. van eventuele tentoonstellingen; f 60,- per avond; drank en bar kunnen worden geregeld, maar als we zelf de bar draaien krijgen we 15% van de opbrengst; openingstijden tot uiterlijk 01. uur.
 Wanneer het Trefcentrum verhuist zijn we als huurder-- eerste gegadigde voor de vrijdagavond (begin 1980).
- C. Heao-sociëteit; prima ruimte; vrijdagavond; ligt niet centraal; muzieksterkte beperkt; onzekere toekomst; verder weinig bekend.
- D. N.S.-Bergweg; eigen ruimte onder spoorviadukt, die we eventueel kunnen verhuren; f 9000,- per jaar (f 180,- per avond); overnamekosten 20.000,- ; verhuur loopt via het buurtcentrum Bergweg e.o. .
- E. COC-Coolsestraat; goede centrale ruimte op de vrijdag avond; mogelijk identiteitsverlies voor Apollo.
- F. Blijven bij Experience; deze vereniging ziet af van de vrijdagavond zodat het probleem van direkt verhuizen opgelost lijkt. Gezien de onderlinge verstandhouding Exp. - Apollo blijft een mate van onzekerheid bestaan.

Bij vele alternatieven doen zich onzekerheden voor:
 Bij A, B, en C wat betreft de tijd dat we er gebruik
 van kunnen maken en bij alternatief F wat betreft de
 'plannen' van Experience.

Alternatief D, het N.S. station, lijkt ons wel wat
 duur, maar de mogelijkheid van verhuur aan derden kan
 dit bezwaar gedeeltelijk opheffen.

Alternatief E, het COC, is al eerder door de leden
 van Apollo afgestemd.

Na stemming bleek voor alternatief F een zo goed als
 absolute voorkeur te bestaan dus:

WE BLIJVEN OP DE VONDELMEG 20, VRIJDAG 20.00 - 00.30uu.

2. Demonstratie Amsterdam 30 juni

Deze is inmiddels al geweest en was een groot succes!
 De volgende keer moeten er wel meer Apollo-i-anen aan
 mee doen!

3. Marseille

Van 23-7 tot en met 28-7 wordt er in Marseille (Fran-
 krijk) een internationaal congres/feest gehouden.
 Meer informatie hierover bij Ben Franken en Dirk
 Spaling. Wel snel zijn met opgeven (bij Dirk) want
 dan geniet je een financieel voordeeltje!

4. Rondvraag

Geen opmerkingen

thom

Ook voor dit nummer ontvingen we weer een overstelpende hoeveelheid copy van de leden, waarvan op deze bladzijde slechts een klein gedeelte. Misschien hebben we de volgende keer wat meer ruimte!

De vrijwillige dood

De reden waarom ik dit stukje schrijf, is dat er veel mensen rond (hebben) gelopen met het idee om zelfmoord te plegen, zelfs veel meer dan we vermoeden of weten. Er is er vast wel een bij in je vriendenkring en daarom wat meer aandacht voor dit verschijnsel dat nog helemaal in de taboesfeer ligt.

400.000 Nederlanders hebben ooit geprobeerd een einde aan hun leven te maken; oorzaken: gevoelens van zinloosheid, gebrek aan toekomst, verdwijnend normbesef. Zonder te overdrijven kan je in Europa spreken van een bijna epidemische zelfmoord-(poging)golf, waarnaar echter nog geen enkel onderzoek is verricht. Wel is er onderzocht wat de maatschappelijke opvattingen zijn omtrent zelfdoding, zelfmoord, suicide of vrijwillige dood om eens een aantal van de meest gebruikelijke omschrijvingen te noemen. De uitkomst van deze onderzoeken was dat de zelfmoord nog steeds schandelijk is, een taboe. Hulpverleners geven téenzijdig gerichte hulp, nl. voorkomen dat iemand zich van zijn leven berooft, en de vraag rijst of dat nu wel de juiste methode is; moeten we ons niet afvragen of het maatschappelijk niet meer verantwoord is, om op een gegeven moment de wil van iemand om te sterven, te respecteren?

Duidelijk onderscheid wil ik hier maken tussen euthanasie en zelfdoding: in dit stuk beperk ik me tot het laatste, wat inhoudt dat ik me uitsluitend zal bezighouden met de wens van fysiek gezonde mensen om te sterven.

Het hele probleem van de zelfdoding wordt naar mijn mening het beste verwoord in de volgende zin: "De reden waarom je wilt doodgaan, is even ingewikkeld als die waarom je wilt leven", uitspraak van Dr. R. W. F. Diekstra, klinisch psycholoog verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Hij zegt dat er bij de mensen die hun leven wensen te beëindigen, duidelijk 2 groepen te onderscheiden zijn: de eerste groep zal met de zelfmoordpoging vooral de aandacht op zich willen vestigen. Het zijn meestal jongere mensen die met problemen zitten waarvoor ze zelf geen oplossing meer zien. Toch zijn dit over het algemeen oplosbare problemen. Deze groep wil ook meestal niet echt dood, maar zou wel eens een tijdje van de

problemen verlost willen zijn, zich bv. 3 maanden willen invriezen om na die tijd met nieuwe moed weer verder te gaan. Of: een winterslaap houden, maandenlang rust vinden. Dit is dan ook de groep van de "pillenslikkers", die bij hun zelfmoordpoging niet zo resoluut te werk gaan. De mensen van deze groep bereiken doorgaans, vooropgesteld dat de zelfmoord mislukt, het gewenste effect: ze krijgen de aandacht die ze nodig hadden, herstellen in het ziekenhuis, lossen met hulp van anderen hun problemen op en doen dan meestal nooit meer een poging tot zelfmoord.

Bij de 2^e groep zijn de problemen veel omvangrijker: de mensen zijn meestal wat ouder en komen tot deze daad doordat bepaalde onomkeerbare gebeurtenissen hun leven opeens van alle inhoud heeft beroofd. Verlies van een geliefde, een ongeneeslijke ziekte, plotselinge invaliditeit a.g.v. een ongeluk etc.. Het zijn over het algemeen mensen voor wie het door de genoemde oorzaken "allemaal niet meer hoeft". Zij gaan bij hun zelfmoord(poging) dan ook veel resoluter te werk: ze gooien zich voor treinen, snijden zich de polsen door, etc. De soms afgrijselijke middelen die deze mensen aanwenden om dood te gaan moet toch in ieder geval aangeven hoe graag men die dood wenst. Het zou in deze gevallen volgens mij alleer maar humaan zijn om aan de doodswens van deze mensen op een prettige, pijnloze manier tegemoet te komen. Vaak komen zij ook tot dit soort pijnlijke middelen, omdat zij in een positie verkeren waarin zij niet aan de "luze pillen" kunnen komen: ze hebben er geen geld voor of weten niet de weg om ze te verkrijgen. Deze mensen willen écht dood. Ze zouden het graag pijnloos willen doen, maar durven niemand bij hun zelfdoding om hulp te vragen vanwege de sociale afkeer van dit onderwerp.

Er heerst ook een groot misverstand omtrent de hulpverlening: je moet je goed bedenken, dat wij of de huidige maatschappij niets meer te bieden hebben aan iemand die zelfmoord wil gaan plegen. Zo'n iemand behandelen in een psychiatrische inrichting haalt niets uit: het zal eerder zijn/haar pogingen aanmoedigen. We moeten dan ook naar een ander soort hulpverlening, een hulpverlening waarbij we er niet zondermeer vanuitgaan dat de persoon in kwestie niet mag sterven. Een mens

om te starven is zeer persoonlijk en dient serieus beraderd en gerespecteerd te worden. We zouden dus eigenlijk de mogelijkheid moeten scheppen voor mensen om vrijwillig te sterven indien men dat wenst. Wie zijn wij, dat wij die mensen het in vervulling gaan van hun meest persoonlijke wens willen verhinderen?

Later we met elkaar proberen ons standpunt over de zelfmoord te wijzigen, als iemand dood wil dan moet dat kunnen: het is een persoonlijke wens waar niemand iets mee te maken heeft, laat staan er een beslissing over mag nemen. Ik hoop met dit stuk een bijdrage geleverd te hebben aan dit emancipatieproces van de zelfdoding.

N.B. :Bovenstaand artikel is bedoeld als discussiestuk; het vertegenwoordigd de persoonlijke mening van de schrijver, wat inhoudt dat niemand het ermee eens hoeft te zijn, integendeel, reacties, opmerkingen en vragen n.a.v. dit artikel zijn van harte welkom bij de redactie.

Eric.

Bekentenis

Ik loop over het strand
 En sta stil tussen de krijsende meeuwen
 Ik schrijf jouw naam in het natte zand
 Ik kijk naar de schalpen om me heen
 En tegen de golven beken ik:
 'Ik hou van jou'

J.

RIJPE VIJGEN:

Vrouwen met weinig verstand maar met een mooi lichaam hebben succes aan de lopende band. Mooie domme mannen verdienen slechts het minimum salaris aan de lopende band.....

Het mooiste orgasme duurt toch maar 3,5 seconde !

Studenten onder elkaar:

"Zeg Rob, mag ik er nu in?" "Nee, want Peter zit erin."
"Ja, maar ik heb een verstijfde en ben zo klaar"
(overigens, dit alles om een beproevingsmachine te gebruiken!)

Herman, onze tekenaar, kan best wat hulp gebruiken. Zijn er niet meer artistieke mensen die het Vijgeblad wat op willen fleuren? Meldt je even bij Eric LC. (187010)

In dit Vijgeblad is dit keer een discussiestuk over zelfmoord opgenomen. De bedoeling is dat jullie hierop reageren; laat eens horen wat je ervan vond en schrijf een reaktie!

Het beste sacrament, is een lekkere vent!

Ruk een flikker nooit een poot uit.....

Op elk potje, past wel een dekseltje .

Staan jou rijpe vijgen ook in het volgende Vijgeblad?
Stuur ze op naar postbus 1490, 3000 BL Rotterdam

Iedere vereniging heeft een contributieregeling, dus ook Apollo. Als jij nog niet betaald hebt, doe dat dan eens; (min. f 25,-) gironummer : 3335919

GEENSUREERD:

Een deel van de copy die ons bereikte was dermate schunnig,
dat de redactie het niet verantwoord achtte deze op te
nemen; het onderstaande is hiervan het resultaat!

20
17

N.B. N.B. N.B. DE EERSTVOLGENDE MAANDVERGADERING IS NIET
OP 10 AUG. MAAR OP 24 AUG. A.S. !!!!!!!!!!!!!

Agenda van de maandvergadering van 24 augustus:

Op deze vergadering zullen we het o.a. hebben over drie activiteiten die we in het najaar willen gaan ontplooiën, n.l. het vormingsweekend; de politieavond en de aktieweek die we eind oktober willen houden.

Ten aanzien van deze drie programmapunten volgt half augustus nog een uitgebreide toelichting in de maandbrief. In ieder geval was het de bedoeling dat er i.v.m. de politieavond interviews worden gehouden met agenten in R'dam. Deze interviews zullen begin september worden gehouden en hiervoor kunnen we nog een aantal mensen gebruiken; dit is een goede kans om weer eens een unieke ervaring op te doen. Doe ook mee en geef je even op bij Ben Franken of Dirk Spaling. (telefoonnummers op pag. 2)

Na 24 augustus worden de vergaderingen weer als vanouds gehouden op iedere tweede vrijdag van de maand, dat houdt dus in dat in september de vergadering gehouden zal worden op vrijdag 14 september.

Zorg in ieder geval dat jullie op 24 augustus aanwezig zijn want dan gaan we een aantal belangrijke zaken bespreken die voor iedereen van belang zijn.
